

«Ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός
ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με Πατρὸς». (Ἰωάν. 14:24)

«Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου,
καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἐτέρας γλώσσαις». (Πράξων 2:4)

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

VOICE OF ORTHODOXY

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Συντάσσεται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς προνοία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
242 Cleveland St, Redfern, 2016. Tel. 9690 6100

OFFICIAL PUBLICATION OF THE GREEK ORTHODOX
ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA
Ἐτησία Συνδρομή - Annual Subscription \$ 20.00



VOLUME 37 No 10-12

Print Post Approved PP 24555000018

Τεύχος 416-418

Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος / October-December 2015

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κόσμον. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρωπίνων καμάτων καὶ πόνων, τῆς κρίσεως καὶ τῶν κρίσεων, τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐχθροτήτων, τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν ἀπογοητεύσεων, προβάλλει μὲ τὴν ἰδίαν ὡς καὶ ἄλλοτε γοητεῖαν, πραγματικὸν καὶ σύγχρονον ὅσον ποτέ, τὸ μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, προτεπόμενον ἵνα «δικαιοσύνην μάθωμεν οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (πρβλ. Ἦσ. Κς', 9), ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτὴρ» (Λουκ. Β', 11).

Ἀτυχῶς, ὁμως, κατὰ τὴν ἐποχὴν μας, πολλοὶ ἀνθρώποι σκέπτονται ὅπως ὁ ἐκτελεστὴς ἐκεῖνος τῶν νηπίων Ἡρώδης, ὁ ἄνομος καὶ ἀδίστακτος, καὶ ἐξολοθρεῦον τοὺς συνανθρώπους των διὰ ποικίλων τρόπων. Ὁ στρεβλωμένος ἀπὸ τὴν ἐγωκεντρικότητά του νοῦς τοῦ ἐξουσιατοῦ τοῦ κόσμου τούτου, ὁ ὁποῖος προσωποποιεῖται εἰς τὸ γονικὸν πρόσωπον τοῦ Ἡρώδου, εἶδε παραδόξως κίνδυνον διὰ τὴν ὑπόστασίν του τὴν γέννησιν ἑνὸς ἀθῶου Παιδίου. Καὶ ὡς καταλληλότερον τρόπον διὰ τὴν προφύλαξιν τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας του ἀπὸ τὸν κίνδυνον, τὸν ὁποῖον ἐνέπνεεν εἰς αὐτὸν –κατὰ τὴν ἀποψίν του– ἢ γέννησις τοῦ Παιδίου, ἐπέλεξε τὴν ἐξολοθρευσίν του.

Διὰ νὰ σωθῆ ἀπὸ τὰς φονικὰς διαθέσεις τὸ Βρέφος Ἰησοῦς, διὰ τὸ ὁποῖον ὠμίλησαν οἱ Ἄγγελοι, ἠναγκάσθη νὰ φύγῃ εἰς Αἴγυπτον, καταστὰν οὕτω, θὰ ἐλέγομεν μὲ τὴν ὀρολογίαν τῆς ἐποχῆς μας, «πολιτικὸς πρόσφυξ», ὁμοῦ μετὰ Μαρίας τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ τοῦ μνηστήρος Ἰωσήφ.

Εἰς τὴν ἐποχὴν μας, θεωρουμένην ὡς ἐποχὴν προόδου, πολλὰ παιδιὰ ἀναγκάζονται νὰ καταστοῦν πρόσφυγες ἀκολουθοῦντα τοὺς γονεῖς των διὰ νὰ σώσωσιν τὴν ζωὴν των, τὴν ὁποῖαν ὑποβλέπουν ποικιλῶν μοι ἐχθροὶ των. Τὸ γεγονός τοῦτο, ἀποτελεῖ ὄνειδος διὰ τὸ ἀνθρώπινον γένος.

Διὸ καὶ ἐπὶ τῇ Γεννήσει τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Λυτρωτοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, διακηρύττομεν ἀπὸ τοῦ Ἀγιωτάτου Αποστολικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὅτι αἱ κοινωνίαι πᾶσαι πρέπει νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἀσφαλῆ ἀνάπτυξιν τῶν παιδιῶν καὶ νὰ σεβασθοῦν τὸ δικαίωμά των εἰς τὴν ζωὴν, εἰς τὴν παιδείαν καὶ εἰς τὴν κανονικὴν ἀνάπτυξιν των, τὴν ὁποῖαν ἡμπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσῃ ἢ ἀνατροφή καὶ διαπαιδαγώγησις των ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς παραδοσιακῆς οικογενείας, μὲ βάσιν τὰς

ἀρχὰς τῆς ἀγάπης, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀλληλεγγύης, ἀγαθῶν τὰ ὅποια κομίζει εἰς ἡμᾶς σήμερον ὁ δι' ἡμᾶς σαρκωθεὶς Κύριος.

Ὁ τεχθεὶς Σωτὴρ καλεῖ ὅλους νὰ ἀποδεχθῶμεν τὸ μήνυμα τοῦτο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἀληθές ὅτι εἰς τὴν μακρὰν ἀνθρωπίνην ἱστορίαν οἱ λαοὶ ἐπραγματοποίησαν πολλὰς μετακινήσεις καὶ ἐποικισμούς. Ἠλπίζομεν ὁμως ὅτι, μετὰ τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους καὶ τὰς περὶ τῆς εἰρήνης διακηρύξεις ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικῶν ἡγετῶν καὶ ὀργανισμῶν, αἰσύγχρονοι κοινωνία θὰ ἠδύνατο νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν εἰρηνικὴν διαβίωσιν τῶν ἀνθρώπων εἰς τὰς χώρας των. Ἀτυχῶς, τὰ γεγονότα διαψεύδουν τὴν ἐλπίδα, διότι μεγάλοι μᾶζαι ἀνθρώπων πρὸ τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐξολοθρεύσεως των ἀναγκάζονται νὰ λάβουν τὴν πικρὰν ὁδὸν τῆς προσφυγίας.

Ἡ διαμορφουμένη αὕτη κατάστασις, μὲ τὸ διαρκῶς ὀγκούμενον κῦμα τῶν προσφύγων, αὐξάνει τὰς εὐθύνas ἡμῶν, ὅσων ἔχομεν εἰσέτι τὴν εὐλογίαν νὰ ζῶμεν εἰρηνικῶς καὶ μὲ κάποιαν ἀνεσιν, νὰ μὴ μένωμεν ἀναίσθητοι ἐνώπιον τοῦ καθημερινοῦ δράματος χιλιάδων συνανθρώπων μας, ἀλλὰ νὰ ἐκφράσωμεν εἰς αὐτοὺς τὴν ἐμπρακτὸν ἀλληλεγγύην καὶ ἀγάπην μας, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι κάθε εὐεργεσία πρὸς αὐτοὺς ἀποβαίνει εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ τεχθέντος καὶ σάρκα λαβόντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ὄχι ὡς βασιλεὺς, ὄχι ὡς ἐξουσιαστής, ὄχι ὡς δυνάστης, ὄχι ὡς πλούσιος, ἀλλὰ ἐτέχθη ὡς γυμνὸν καὶ ἀνυπεράσπιστον Βρέφος, εἰς μικρὸν σταῦλον, ἄνευ ἐστίας, ὅπως ζοῦν αὐτὴν τὴν στιγμὴν χιλιάδες συνανθρώπων μας, καὶ ἠναγκάσθη ἐκ τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς ἐπιγείου ζωῆς Του νὰ ξενιτευθῆ εἰς χώραν μακρὰν, διὰ νὰ σωθῆ ἐκ τοῦ μίσους τοῦ Ἡρώδου. Τῶν νηπίων τῶν σημερινῶν προσφύγων, θὰ ἐλέγομεν, τὸ ἀθῶον αἶμα ἢ γῆ καὶ ἢ θάλασσα πίνουν, τοῦ δὲ Ἡρώδου ἢ ἀνασφαλῆς ψυχῆ «τὸ κρίμα ἐδέξατο».

Αὐτὸ τὸ τεχθὲν καὶ εἰς Αἴγυπτον πορευόμενον Θεῖον Βρέφος εἶναι ὁ πραγματικὸς ὑπερασπιστὴς τῶν σημερινῶν προσφύγων, τῶν διωκομένων ὑπὸ τῶν συγχρόνων Ἡρώδων. Αὐτὸ τὸ Βρέφος Ἰησοῦς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, «ἐγένετο τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής» (πρβλ. Α' Κορ. θ' 22), σύμμορφον πάντων ἡμῶν, τῶν ἀδυνάτων, τῶν ἐξουθενημένων, τῶν κινδυνευόντων, τῶν προσφύγων. Ἡ συμπαραστάσις καὶ ἡ βοήθεια ἡμῶν πρὸς τοὺς διωκομένους καὶ ἐκτοπιζομένους συνανθρώπους μας, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, γένους καὶ θρησκείας, θὰ εἶναι διὰ



+ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας,
παντί τῷ Ἱερῷ Κλήρῳ καὶ τῷ εὐσεβεῖ Λαῷ
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ἀδελφοί Συλλειτουργοί καὶ τέκνα προσφιλέστατα ἐν
Χριστῷ τεχθέντι,

Ἐορτάζοντες καὶ φέτος γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ
τὰ Χριστούγεννα, δηλαδή τό Μυστήριον τῆς
Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, καλούμεθα νά
προσεγγίσουμε τόν νηπιάσαντα Θεόν τῆς φάτνης
μέ ταπείνωση καὶ εὐγνωμοσύνη, ὥστε νά γευθοῦμε
«κατά τό μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. 4, 7),
τήν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ «τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν»
(Φιλιπ. 4, 7).

Ἡ ταπείνωση ἐδῶ εἶναι ἀπαραίτητη, γιὰτί
πρόκειται γιὰ τό «μέγα τῆς εὐσεβείας Μυστήριον»,
ὅπως τό κηρύττει μέ κατάνυξη ὁ Ἀπόστ. Παῦλος
(Α΄ Τιμ. 3, 16).

Καί ἡ εὐγνωμοσύνη εἶναι ἐπίσης αὐτονόητη, γιὰτί
αὐτό τό Μυστήριον ἀφορᾷ ἄμεσα τόν ἄνθρωπο, τόν
κάθε ἄνθρωπο, πού ἐκτίσθη «κατ' εἰκόνα Θεοῦ», γιὰ
νά ὀδεύσει «εἰς ὁμοίωσιν Θεοῦ» (πρβλ. Γεν. 1, 26).

Ἄν ἡ Ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ Λόγου γιὰ τόν Ἀπ.
Παῦλο ἀποτελεῖ τό μέγα τῆς εὐσεβείας Μυστήριον,
γιὰ τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη τό Μυστήριον αὐτό
φωτίζεται ἀπό τό ἀπλετο φῶς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,
πού εἶναι ἡ μόνη αἰτία καί πηγὴ τῆς Δημιουργίας καί
τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου:

«οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε
τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν Μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ
πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ' ἔχη ζωὴν
αἰώνιον» (Ἰω. 3, 16)

Ἐχοντας τώρα ἐντοπίσει τὴν Ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὡς
τὴν κατ' ἐξοχὴν αἰτία τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως,
πρέπει νά μή λησμονοῦμε ὅτι αὐτὴ ἡ Ἀγάπη ἔχει δύο
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, πού τὴν ξεχωρίζουν
ἀπὸ ὅποιαδήποτε ἄλλη ἔννοια ἀγάπης.

Εἶναι πρωτίστως γενική, δηλαδή ἀπευθύνεται
πρὸς «πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν
κόσμον» καί δεύτερον, ἀνανταπόδοτη, δηλαδή δέν
προϋποθέτει κάποιο ἀντίκρουσμα, ἀλλά παρέχεται
δωρεάν. Γι' αὐτό καί ὀνομάζεται Χάρις, ἐπειδὴ
προσφέρεται ὡς χάρισμα εἰς πάντα ἄνθρωπον, ἀρκεῖ

τόν τεχθέντα Κύριον δῶρα πολυτιμότερα τῶν δῶρων
τῶν μάγων, θησαυροὶ τιμιώτεροι «χρυσοῦ καὶ λιβάνου
καὶ σμύρνης» (πρβλ. Ματθ. β', 11) πλοῦτος πνευματικὸς
ἀναφαίρετος καὶ μόνιμος, ὁ ὁποῖος δέν θά φθαρῇ ὅσοι
αἰῶνες καὶ ἐὰν παρέλθουν, ἀλλὰ θά μᾶς ἀναμένῃ εἰς τὴν
βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.

Ἄς προσφέρωμεν ἕκαστος ὅ,τι δυνάμεθα εἰς τόν ἐν
τῷ προσώπῳ τῶν προσφύγων ἀδελφῶν μας ὀρώμενον
Κύριον. Ἄς προσφέρωμεν εἰς τόν ἐν Βηθλέεμ τικτόμενον
σήμερον μικρὸν Χριστὸν αὐτὰ τὰ τίμια δῶρα τῆς ἀγάπης,

+ STYLIANOS

By the grace of God Archbishop of Australia
to all the Reverend Clergy and devout faithful
of our holy Archdiocese.

Brother Concelebrants and God-protected children in Christ
who is born,

As we celebrate Christmas once again this year, in
other words the Mystery of the Incarnation of God the
Word (Logos), we are invited to approach God as Infant
in the manger with humility and gratitude, in order
that we might experience "according to the measure of
the gift of Christ" (Eph. 4:7), the peace of God "which
transcends all understanding" (Phil. 4:7).

Humility is imperative here because it relates to
the "great Mystery of godliness", as the Apostle Paul
preaches with devoutness (1 Tim. 3:16).

Gratitude is also self-understood, because this
Mystery concerns the human person directly; every
human who was created "in the image of God" in order
to approach the likeness of God" (see Genesis 1:26).

If the Incarnation of God the Word, for St Paul,
constitutes the great Mystery of godliness, for St
John the Evangelist this Mystery is illumined by the
abundant light of God's love, which is the only cause
and source of Creation and the salvation of the world
and humanity.

"For God so loved the world, that he gave his only
begotten Son, that whosoever believes in him should
not perish, but have everlasting life." (In.3:16)

Having now identified the Love of God as the pre-
eminent cause of the divine Incarnation, we must not
forget that this Love has two characteristic features
which distinguish it from any other meaning of love.

It is primarily general in that it is directed to "every
person who comes into the world", and secondly, it
is unreturnable, in that it does not presuppose some
exchange, but is offered free. For this reason, it is called
Grace, because it is offered as a gift to every person, so
long as one does not reject it, denying the gift.

St Maximus the Confessor who was the most

τῆς θυσίας καὶ τῆς φιλανθρωπίας, μιμούμενοι τὴν Αὐτοῦ
εὐσπλαχνίαν, καὶ ἄς προσκυνήσωμεν Αὐτόν μετὰ τῶν
ἀγγέλων, τῶν μάγων, τῶν ἀπλοϊκῶν ποιμένων, κράζοντες
τὸ «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνην, ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία» (Λουκ. Β' 14), σὺν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις.

Ἡ χάρις καὶ τὸ πλοῦσιον ἔλεος τοῦ πρόσφυγος Βρέφους
Ἰησοῦ εἶψαν μετὰ πάντων ὑμῶν!

Φανάριον, Χριστούγεννα ,βιε'
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

νά μήν τήν ἀπωθήσει ἀρνούμενος τήν δωρεάν.

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, πού ὑπῆρξεν ὁ μυστικώτερος καί βαθύτερος Θεολόγος τοῦ Βυζαντίου μᾶς λέγει ὅτι, ὅπως ἡ Θεοτόκος Μαρία ἐκυφόρησεν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου τόν Θεόν Λόγον, ἔτσι καί κάθε πιστός δύναται νά κυφορήσει τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ, γινόμενος «Θεοτόκος» καί «Χριστοτόκος».

Ὅσον ὅμως καί ἂν ἀκούγεται ἀνελαβής ἡ διδασκαλία αὐτή τοῦ Ἁγίου Μαξίμου, πρέπει νά ὑπενθυμίσωμεν ὅτι αἰώνας πρό αὐτοῦ εἶχε κηρύξει πρός ὅλα τά ἔθνη ὁ Ἀπ. Παῦλος τό ἀνήκοστον ἐκεῖνο σημεῖον τῆς θεολογίας του, μέ τό «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. 2,20).

Καί δέν εἶναι μόνον ὁ Ἅγιος Μάξιμος πού ἐπέμεινε σταθερά εἰς τόν βιωματικόν αὐτόν χαρακτήρα τῆς Χριστιανικῆς Θεολογίας. Καί ἄλλοι Πατέρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας ὠνόμασαν «Δευτέραν Δημιουργίαν» τήν Ἐνανθρώπησιν τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὅπως π.χ. ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξεν ἀπεριφράστως ὅτι «ὁ Θεός ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεωθῶμεν», καί ὅτι «ἐκεῖνος ἐπτώχευσεν, ἵνα ἡμεῖς πλουτίσωμεν τῇ ἐκείνου χάριτι».

Ἐν κατακλειδί, μπορούμε νά ποῦμε ὅτι ὄχι μόνον τοῦ Παύλου, ἀλλά καί τοῦ Πέτρου, καθώς καί τοῦ Ἰωάννου ἡ «θεολογία» εἶναι μία ἐκτενής καί ἀκριβεστάτη συνέπεια τῆς περι Χάριτος διδασκαλίας τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ ὁποία καί ἀποτελεῖ τό «πλήρωμα» τῆς λυτρωτικῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς ἀνθρωπότητος.

Τήν δέ βαθυτέραν ἔννοιαν τοῦ «πληρώματος» τούτου, ἀντιλαμβανόμεθα ἀκόμη σαφέστερα ἀπό τήν ἐπιγραμματικήν ρῆσιν τοῦ Ἰωάννου «ὁ νόμος διά Μωυσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο» (Ἰω. 1,17).

Τῶ ὑπέρ ἡμῶν Ἐνανθρωπήσαντι Θεῷ Λόγῳ ἡ δόξα καί ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν!

Διάπυρος πρός Αὐτόν εὐχέτης
Ὁ Αὐστράλιος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

mystical and profound Theologian of Byzantium says to us that, just as Mary the Theotokos gestated God the Word by the Holy Spirit, in the same way, every faithful is able to “gestate” the Word of God, becoming one’s self a “Godbearer” and a “Christ-bearer”.

However, as much as this teaching of St Maximus might sound irreverent, even “blasphemous”, we should recall that centuries before him St Paul had preached to all the nations that unprecedented point of his theology, “it is no longer I who live, but Christ who lives in me” (Gal. 2:20).

urser, it is not only St. Maximus who consistently insisted on this experiential character of Christian theology. Other Fathers of the Ancient Church called the Incarnation of God the Word a “Second Creation”, as for example, St Athanasius who taught explicitly that “God became human so that we might become god by grace” and that “He became poor, that we might become rich by his grace”.

In concluding, we are able to say that the “theology”, not only of Paul, but also of Peter and John, is an extended and precise consequence of the New Testament teaching with regard to Grace, which also constitutes the “fullness” of God’s salvific Truth in the history of humankind.

Furthermore, we are able to comprehend even more clearly the deeper meaning of this “fullness” from the epigrammatic words of John “for the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ” (In. 1:17).

To God the Word, who became Incarnate for all people, be glory and honour and worship to all ages. Amen!

With fervent prayers to God

Archbishop STYLIANOS

Primate of the Greek Orthodox Church in Australia



57 Συνέλευσις τῶν Κανονικῶν Ὁρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας ἐν Σύδνεϋ (13^η Οκτωβρίου 2015)



The Meaning of Christmas:

As Gleaned from Insights found in Matthew 2:1-12

by Dr Philip Kariatlis

The astounding beauty and profound mystery of Christmas can never be fully exhausted in any theological treatise since this event celebrates the birth, in the flesh, of the heavenly and eternal Son of God. Indeed, no words can capture the unimaginable love of God whose Son became a 'curse for us' so as to redeem us from the 'curse of the law' (cf Gal 3:13). In this brief article, we will try to glean the basic message of Christmas as it presented in the Gospel reading that we hear on this day in our Churches.

The wonder and awe of Christmas is beautifully depicted in the Gospel reading assigned for the Divine Liturgy on Christmas day – that is, the account from Matthew 2:1-12. This passage can be divided into two parts: the first recounting events in Jerusalem and the second events in Bethlehem. The passage recounts the coming of the Magi from the East to Jerusalem (Mt 2:1-8), enquiring to Herod about the whereabouts of Jesus, 'the king of the Jews' and their subsequent journey to Bethlehem to worship the vulnerable 'child' and offer Him the well-known gifts of gold, frankincense and myrrh (Mt 2:9-12).

Matthew 2:1-8

In the first section, the biblical account recounts that, upon hearing the news of the birth of Jesus, King Herod became 'frightened:

"When King Herod heard this, he was frightened [ἐταράχθη], and all Jerusalem with him" (Mt 2:3).

Very simply put, this verse tells the reader that not only Herod, but indeed all of Jerusalem's citizens were troubled by the birth of Jesus, the royal babe. The Greek word here denotes not only a state of fear, but a condition in which Herod became deeply disturbed and unsettled or totally shaken up and thrown into agitation and confusion at the news of the birth of Jesus. Now, as to the attitude of Herod, one is not surprised at such a reaction.

The question, however, which arises, and which incidentally often goes unnoticed is why 'all Jerusalem' was also deeply troubled. On the contrary, one would have anticipated an eager expectation on their part, since the Old Testament prophets had foretold the coming of a Messiah who would deliver the house of Israel from slavery and bondage. The fear by all within Jerusalem is a fulfilment of what the prophet Isaiah had predicted, namely that the coming of the Messiah would be greeted with indifference or spiritual complacency since the Jews had become entrenched in their deceitful ways opting for slavery with which they were all too familiar, instead of the greatest gift of freedom (cf. Is 9:5-6). Unlike the wise men from Persia, who had been attracted by the birth of 'Jesus, the king of the Jews', the house of Israel did not even seek to ask where, let alone follow the Magi to find their newly born King.

Following on from this, it could be said that the most salient detail in this part of the narrative, is this strikingly contrasting reaction, to Jesus, between those residing in

Jerusalem and the non-Israelites, in this case the Magi. Theologically speaking, the deliberate contrast in this case is wanting to emphasise that God's salvation is a universal one, a blessing for all nations and not just Israel, as indeed God had formerly promised to Abraham and the prophets. Thus, the Gospel beautifully captures the universalism of Christianity in the Magi who prefigure the inclusivity, on the part of God in His *koinonia* with the entire cosmos.

Matthew 2:9-12

The gospel passage continues by noting the journey of the Magi to Bethlehem – indeed, a journey described as being divinely guided. The Magi's quest to find Jesus was directed by a star – the very same star which they had formerly seen in the East upon setting off for their journey. This star, which now went before them, emphasized God's continued providence not only for the commencement of the Magi's journey but also for their entire sojourn. Furthermore, the star showed the cosmic importance of Jesus' birth in that, even the stars – i.e., created nature in general - paid tribute to Jesus. In having experienced God's continual presence throughout their journey, coupled with the fact that they were about to see the child, the Magi are depicted in the Gospel as being filled with joy:

"There, ahead of them, went the star that they had seen at its rising, until it stopped over the place where the child was. When they saw that the star had stopped, they were overwhelmed with joy [ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα]" (Mt 2:9-10).

The joy of the Magi's encounter with the new-born infant is emphatically expressed. Whereas St Matthew could have simply written that the Magi were joyous he added three extra words – namely, *χαρὰν μεγάλην σφόδρα* [literally 'they rejoiced with an exceedingly great joy] – to emphasize the extremely heightened sense of joy upon meeting the long-awaited Messiah. In finding the One whom they were seeking, they were at once delighted by, and captivated at, the glorious vision of heaven's encounter with the world. Indeed, it is this festive air of the celebratory character of Christmas which is especially evident in the Liturgical tradition of the Orthodox Church.

The result of this overwhelming joy led them to 'worship' Jesus – an action exclusively reserved to the one God in the Old Testament Scriptures. Indeed, the threefold repetition of the Greek word for 'worship' - *προσκυνέω* (Mt 2:2, 8 & 11) - climaxing in verse eleven, reinforces the honour and worship rendered to the infant Jesus, thereby declaring in the strongest possible way not only Jesus' royalty but also His divinity.

Such a depiction by St Matthew, not only beautifully brought to the fore the reality of Christ's *divinity* – portrayed in the Magi's worship of the child Jesus, but also His *humanity* – the emphasis, for example on the ordinariness of the boy Jesus with His mother (cf. Mt 2:11). That this Theanthropic Christological theme is evident throughout the pericope can be seen by the symbolism of



5th EPISCOPAL ASSEMBLY OF OCEANIA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Αί ἐργασίαι τῆς Συνελεύσεως ἤρχισαν διά συντόμου προσευχῆς καί διεξήχθησαν εἰς τὰ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας εἰς Redfern.

Ἐλαβον μέρος οἱ: Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο), Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παῦλος (Πατριαρχεῖο Αντιοχείας), Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γεώργιος (Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας), Θεοφ. Ἐπίσκοπος Εἰρηναῖος (Ἐκκλησία τῆς Σεβρίας), Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μιχαήλ (Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας), Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο-Νέα Ζηλανδία), Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἰεζεκιήλ (Βοηθός Ἐπίσκοπος), Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σεραφεῖμ (Βοηθός Ἐπίσκοπος-Πρωτοσυγκελλεύων), Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νικάνδρος (Βοηθός Ἐπίσκοπος), καί Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἰάκωβος (Βοηθός Ἐπίσκοπος).

Κατά τήν ἀρχήν τῶν ἐργασιῶν ἐγένετο συζήτησις σχετικῶς μέ τās ποιμαντικάς ἀνάγκας τῶν πιστῶν καί τās κοινωνικο-πολιτικάς προκλήσεις τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Αὐστραλίας καί τῆς Νέας Ζηλανδίας.

Μετά ἀπό διεξοδικήν συζήτησιν καί τήν ἀνταλλαγὴν ἀπόψεων ἐπὶ τῶν Θεμάτων, τὰ ὅποια ἐτέθησαν εἰς τήν παρούσαν Συνέλευσιν, ἐλήφθησαν αἱ κάτωθι ἀποφάσεις:

1. Σχετικῶς μέ το τεράστιον διχαστικό κοινωνικό καί πολιτικό θέμα περὶ τοῦ Γάμου ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί τήν ἀνάγκην τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νά προστατεύσουν τόν παραδοσιακόν γάμον, ἐκτιμήθησαν δεόντως αἱ προσπάθειαι τῆς Ἑλληνικῆς Ὁρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς διά τήν διαφώτισιν τοῦ Κλήρου, τῶν πιστῶν καί τῶν Πολιτικῶν διά τῆς ἐκστρατείας «Ὑπερασπισθεῖτε τόν Γάμον: Προστατεύσατε τήν Ἱερότητα τοῦ Γάμου». Ἡ Συνέλευσις ὑπερασπίσθηκε τό δικαίωμα τῶν παιδιῶν νά ἀνατρέφονται μέ πατέρα καί μητέρα.

Τό θέμα τῆς βαπτίσεως τῶν υἰοθετημένων παιδιῶν ἀπό ζεύγη ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, ἐπαφίεται εἰς τήν διακριτικὴν κρίσιν τῶν κατὰ τόπους Ἐπισκόπων.

2. Νά διοργανοῦνται ἐτησίως Σύναιξις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ὄλων τῶν Κανονικῶν Ὁρθοδόξων Δικαιοδοσιῶν, πρὸς ἀλληλογνωριμίαν καί ἐφαρμογὴν τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνελεύσεως, εἰς τοπικόν ἐπίπεδον.

3. Νά ἐνεργοποιηθῆ ἡ ἐγκριθεῖσα ἐπίσημος Ἱστο-

σελίδα τῆς Συνελεύσεως (orthodox.net.au).

4. Νά συγκροτηθῆ ὑπὸ τήν προεδρείαν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Σεραφεῖμ, Ἐπιτροπὴ Νεολαίας κατ' ἀρχάς εἰς τήν ΝΝΟ.

5. Νά τεθοῦν εἰς ἐφαρμογὴν μέχρι τὰ τέλη τοῦ τρέχοντος ἔτους οἱ Ἐσωτερικοὶ Κανονισμοὶ τῆς Συνελεύσεως βάσει τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς ἐν Chambésy.

6. Νά τονισθῆ εἰς τοὺς ἀρμοδίους Φορεῖς τῶν Πολιτειῶν ἡ σπουδαιότης τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ δημόσια σχολεῖα ὡς μέρος τῶν τακτικῶν μαθημάτων καθὼς καί ἡ σπουδαιότης τοῦ μαθήματος Special Religious Education εἰς τὰ δημόσια σχολεῖα.

7. Νά συνεχίσῃ τήν προσπάθειαν τῆς Ποιμαντικῆς Μέριμνας καί Ἐπισκέψεως ὄλων τῶν Ὁρθοδόξων ἀσθενῶν εἰς τὰ νοσοκομεῖα ἀδιακρίτως ἐθνικῆς καταγωγῆς. Ἀνεγνώσθη ἡ ἀναφορά τοῦ ἐπιτετραμένου ἐν Μελβούρνη κ. Δανιὴλ Μπέλη καί ἐνεκρίθη ὑφ' ὄλων ἡ ἀνάπτυξις τῆς διακονίας αὐτῆς καί εἰς τās ἄλλας Πολιτείας.

8. Νά ἐκλέξῃ νέο Γραμματέα Αὐτῆς τόν Δρα Φίλιππον Καριατλήν καί νά ἐκφράσῃ εὐχαριστίας εἰς τόν παραιτηθέντα κ. Δημήτριον Κυπριώτην.

Ἡ Συνέλευσις ἐχαίρησε μέ ἱκανοποίησιν τήν ἀπόφασιν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ΝΝΟ (Μάϊος 2015) διά τῆς ὁποίας ἐπιστρέφεται εἰς τήν Σερβικὴν Μητρόπολιν Αὐστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας ἡ Ἱερά Μονὴ Ἀγίου Σάββα, Νέου Καλενίτς, εἰς τήν περιοχὴν Wallaroo ΝΝΟ πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς κανονικῆς τάξεως.

Τέλος, ἡ Συνέλευσις ἐξέφρασε τήν ἀνησυχίαν τῆς διὰ τοὺς Ὁρθοδόξους χριστιανούς τῆς Συρίας καί ὄλους τοὺς λαοὺς τῆς Μέσης Ανατολῆς, εὐχομένη ὅπως αἱ Μεγάλαι Δυνάμεις αἱ ὁποῖαι ἐμπλέκονται εἰς τήν περιοχὴν, νά ἐξεύρουν λύσιν εἰς τήν ἀπαράδεκτον αὐτὴν ἀνθρωπίνην τραγωδίαν.

Ἡ Συνέλευσις διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν κάνει ἔκκλησιν διὰ τήν ἀπελευθέρωσιν τῶν δύο ἀπαχθέντων Ἀρχιεπισκόπων Παύλου καί Ἰωάννου καί προσεύχεται διὰ τήν ἀσφαλὴ ἐπιστροφή των.

Ἡ Συνέλευσις ἠκούσε μετά πολλῆς χαρᾶς τήν δικαίωσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ὁχρίδος κ. Ἰωάννου καί τήν ἐπιστροφήν Αὐτοῦ εἰς τὰ ποιμαντικά καθήκοντά Του.

Ἐν Σύδνεϋ, 13ῃ Ὀκτωβρίου 2015

the gifts bestowed by the Magi to Jesus: gold symbolizing royalty; frankincense, divinity; and myrrh, a symbol of the mortification of human flesh, and therefore the child's humanity.

Concluding Remarks

From all the above it can be concluded that the joy and marvellous wonder of Christmas lies in that the wall of partition dividing heaven and earth was destroyed once and for all, thereby opening up and inaugurating God's heavenly kingdom within the world. That is, in becoming a human being, Jesus Christ bestowed upon the human person the possibility of becoming 'god' by grace (2Pt 1:4). Indeed, in the birth of Jesus Christ, the mysterious wonder of the divine Godhead was decisively revealed

and experienced giving the world a vision of the invisible, ineffable and indescribable God. That is, bearing the express image of the Father (cf Heb 1:3), Jesus Christ's birth in human history, bestowed upon the entire cosmos the possibility of beholding the grandeur of God.

And this 'strange paradox' of God becoming human was not an event which concerned only the past, but is significant for the present, and indeed for the future of the world, since, by it, the whole of the created human nature was taken out of the narrow and death-begetting boundaries of isolation and inspired with the optimism of deification by grace. It is this unprecedented joy of God who is now Emmanuel, that is, God with us – and indeed forever with us – that the feast of Christmas invites all faithful to experience.



St Andrew's Greek Orthodox Theological College

College News

St Andrew's Inaugural Theology Symposium 2015

The College held its inaugural Theology Symposium on 9 & 10 October with the theme, "The Earth is the Lord's: Environmental Theology and Ethics", a topic centred on the Church's theological foundations on creation - more specifically, the world's sacredness and its consequences for the way we live our life.

His Eminence opened the Symposium with prayer and greeted the 130 attendees, briefly introducing the three internationally renowned keynote speakers, and thanking in advance the remaining twelve presenters for their willingness to present their latest scholarship at the Symposium. The three keynote speakers were:

The Revd Dr John Chryssavgis, Archdeacon of the Ecumenical Throne and Theological Advisor to the Ecumenical Patriarch on environmental issues. Fr John has played a leading role in presenting the Orthodox Christian vision on ecological issues as evidenced in his numerous publications but also the countless presentations that he has given worldwide on this topic. The title of his paper was, "On Earth as in Heaven: The Theological Roots our Ecological Crisis."

The Revd Professor Denis Edwards, Professorial Fellow in Theology at the Australian Catholic University in Adelaide. He is Australia's leading Roman Catholic theologian on environmental issues. His paper was entitled: "Earth as God's Creation: A Theological Exploration of Pope Francis's Recent Teaching", and offered an analysis of Pope Francis's new encyclical exploring its central teachings and application for our daily life.

The Revd Dr Michael Trainor, Senior Lecturer in the School of Theology at the Australian Catholic University. His address was entitled, "Heaven on Earth: Ecological Nuances from Luke's Gospel. In highlighting certain scriptural passages, Fr Michael's paper brought to the fore the ecological resonances throughout this Gospel.

The quality and clarity of all papers played an important role in the Symposium's success. In addition to the various scholarly presentations, delegates enjoyed a byzantine music recital by Melisma Ensemble, conducted by choirmaster Dr Dimitri Koubaroulis, with a selection of hymns directly related to creation. Of equal significance was the launch of a book entitled *Alexandrian Legacy: A Critical Appraisal*, edited by the Very Revd Dr Doru Costache, Dr Philip Kariatlis and Dr Mario Baghos. The book was launched by Professor Carole Cusack from the University of Sydney. This volume brought together fourteen contributions relating to a range of aspects of the Alexandrian patristic tradition.

In their concluding remarks, the convenors of the symposium, Dr Philip Kariatlis and Prof. James Harrison, compared what they had experienced over the two days with the Gospel account of Christ's transfiguration. In the same way that the Apostle Peter wished to make three tents and remain on the mountain, so too it would be good for all who attended the Symposium to remain within the transfigured atmosphere created over the two days. It truly was a transformational experience changing the way we behold and relate to all of God's creation.



Commemorative photo from the St Andrew's Inaugural Theology Symposium in Sydney (9-10 October, 2015)



«...μηδενί μηδέν ὀφείλομεν, εἰ μή τό ἀγαπᾶν ἀλλήλους»

Ὅταν κάποιος μᾶς ἀδικήσει μ' ὅποιονδήποτε τρόπο, μέ συκοφαντίες, μέ προσβολές, νά σκεπτόμαστε ὅτι εἶναι ἀδελφός μας πού τόν κατέλαβε ὁ ἀντίθετος. Ἐπese θύμα τοῦ ἀντιθέτου. Γι' αὐτό πρέπει νά τόν συμπονέσωμε καί νά παρακαλέσωμε τόν Θεό νά ἐλεήσει κι ἐμᾶς κι αὐτόν· κι ὁ Θεός θά βοηθήσει καί τούς δύο. Ἄν, ὅμως, ὀργισθοῦμε ἐναντίον του, τότε ὁ ἀντίθετος ἀπό κείνον θά πηδήσει σ' ἐμᾶς καί θά μᾶς παίζει καί τούς δύο. Ὅποιος κατακρίνει τούς ἄλλους, δέν ἀγαπάει τόν Χριστό. Ὁ ἐγωισμός φταίει. Ἀπό κεί ξεκινάει ἡ κατάκριση. Θά σᾶς πῶ ἕνα μικρό παράδειγμα.

Ἄς υποθέσουμε ὅτι ἕνας ἄνθρωπος βρίσκεται μόνος του στήν ἔρημο. Δέν ὑπάρχει κανείς. Ξαφνικά ἀκούει κάποιον ἀπό μακριά νά κλαίει καί νά φωνάζει. Πλησιάζει κι ἀντικρίζει ἕνα φοβερό θέαμα: μία τίγρις ἔχει ἀρπάξει ἕναν ἄνθρωπο καί τόν καταξεσχίζει μέ μανία. Ἐκεῖνος ἀπελπισμένος ζητάει βοήθεια. Σέ λίγα λεπτά θά τόν κατασπαράξει. Τί νά κάνει, γιά νά τόν βοηθήσει; Νά τρέξει κοντά του; Πῶς; Αὐτό εἶναι ἀδύνατον. Νά φωνάξει; Ποῖόν; Κανείς ἄλλος δέν ὑπάρχει. Μήπως θά πάρει καμιά πέτρα νά τήνε ρίξει στόν ἄνθρωπο καί νά τόν ἀποτελειώσει; «Ὅχι βέβαια!», θά πούμε. Κι ὅμως αὐτό εἶναι δυνατόν νά γίνει, ὅταν δέν καταλαβαίνομε ὅτι ὁ ἄλλος πού μᾶς φέρεται ἄσχημα κατέχεται ἀπό τόν διάβολο, τήν τίγρη. Μᾶς διαφεύγει ὅτι, ὅταν κι ἐμεῖς τόν ἀντιμετωπίζομε χωρίς ἀγάπη, εἶναι σάν νά τοῦ ρίχνομε πέτρες πάνω στίς πληγές του, ὅποτε τοῦ κάνομε πολύ κακό καί ἡ «τίγρις» μεταπηδάει σ' ἐμᾶς καί κάνομε κι ἐμεῖς ὅτι ἐκεῖνος καί χειρότερα. Τότε, λοιπόν, ποιᾶ εἶναι ἡ ἀγάπη πού ἔχομε γιά τόν πλησίον μας καί, πολύ περισσότερο, γιά τόν Θεό;

Νά αισθανόμαστε τήν κακία τοῦ ἄλλου σάν ἀρρώστια πού τόν βασανίζει καί ὑποφέρει καί δέν μπορεῖ νά ἀπαλλαγῆ. Γι' αὐτό νά βλέπομε τούς ἀδελφούς μας μέ συμπάθεια καί νά τούς φερόμαστε μέ εὐγένεια λέγοντας μέσα μας μέ ἀπλότητα τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», γιά νά δυναμώσει μέ τήν θεία χάρι ἡ ψυχή μας καί νά μήν κατακρίνομε κανένα. Ὅλους γιά ἁγίους νά τούς βλέπομε. Ὅλοι μας μέσα φέρομε τόν ἴδιο παλαιό ἄνθρωπο. Ὁ πλησίον, ὅποιος κι ἄν εἶναι, εἶναι «σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας», εἶναι ἀδελφός μας καί «μηδενί μηδέν ὀφείλομεν, εἰ μή τό ἀγαπᾶν ἀλλήλους», σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Δέν μποροῦμε ποτέ νά κατηγορήσομε τούς ἄλλους, γιατί «οὐδεὶς τήν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν».

Ὅταν κάποιος ἔχει ἕνα πάθος, νά προσπαθοῦμε

νά τοῦ ρίχνομε ἀκτίνες ἀγάπης κι εὐσπλαχνίας, γιά νά θεραπεύεται καί νά ἐλευθερώνεται. Μόνο μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ γίνονται αὐτά. Νά σκέπτεσθε ὅτι αὐτός ὑποφέρει περισσότερο ἀπό ἐσᾶς. Στό κοινόβιο, ὅταν κάποιος φταίει, νά μήν τοῦ πούμε ὅτι φταίει. Νά στεκόμαστε μέ προσοχή, σεβασμό καί προσευχή. Ἐμεῖς νά προσπαθοῦμε νά μήν τό κάνομε τό κακό. Ὅταν ὑπομένομε τήν ἀντιλογία τοῦ ἀδελφοῦ, λογίζεται μαρτύριο. Νά τό κάνομε μέ χαρά.

Ὁ χριστιανός εἶναι εὐγενής. Νά προτιμᾶμε ν' ἀδικούμαστε. Ἄμα ἔλθει μέσα μας τό καλό, ἡ ἀγάπη, ξεχνᾶμε τό κακό πού μᾶς κάνανε. Ἐδῶ κρύβεται τό μυστικό. Ὅταν τό κακό ἔρχεται ἀπό μακριά, δέν μπορεῖτε νά τό ἀποφύγετε. Ἡ μεγάλη τέχνη εἶναι, ὅμως, νά τό περιφρονήσετε. Μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ θά τό βλέπετε, δέν θά σᾶς ἐπηρεάζει, διότι θά εἶστε πλήρεις χάριτος.

Στό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ὅλα εἶναι ἀλλιῶτικα. Ἐκεῖ κανείς τά δικαιολογεῖ στούς ἄλλους ὅλα. Ὅλα! Τί εἶπαμε; «Ὁ Χριστός βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους». Ἐγώ ἐσένα βγάζω φταιχτη, ἔστω κι ἄν μοῦ λείεις ὅτι φταίει ὁ τάδε ἢ ἡ τάδε. Τελικά σέ κάτι φταίεις καί τό βρίσκεις, ὅταν σοῦ τό πῶ. Αὐτή τή διάκριση ν' ἀποκτήσετε στή ζωή σας. Νά ἐμβαθύνετε στό καθετί καί νά μήν βλέπετε ἐπιφανειακά. Ἄν δέν πᾶμε στόν Χριστό, ἄν δέν ὑπομένομε, ὅταν πάσομε ἀδίκως, θά βασανίζομαστε συνέχεια. Τό μυστικό εἶναι νά ἀντιμετωπίζε κανείς τίς καταστάσεις μέ πνευματικό τρόπο. Κάτι παρόμοιο γράφει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος:

«Ὅλους τούς πιστούς ὀφείλομε νά τούς βλέπομε σάν ἕνα καί νά σκεπτόμαστε ὅτι στόν καθένα ἀπό αὐτούς εἶναι ὁ Χριστός. Καί νά ἔχομε γιά τόν καθένα τέτοια ἀγάπη, ὥστε νά εἶμαστε ἔτοιμοι νά θυσιάσωμε γιά χάρη του καί τή ζωή μας. Γιατί ὀφείλομε νά μήν λέμε, οὔτε νά θεωροῦμε κανένα ἄνθρωπο κακό, ἀλλά ὅλους νά τούς βλέπομε ὡς καλούς. Κι ἄν δεῖς ἕναν ἀδελφό νά ἐνοχλεῖται ἀπό πάθη, νά μήν τόν μισήσεις αὐτόν· μίσησε τά πάθη πού τόν πολεμοῦν. Κι ἄν τόν δεῖς νά τυραννεῖται ἀπό ἐπιθυμίες καί συνήθειες προηγουμένων ἁμαρτιῶν, περισσότερο σπλαχνίσου τον, μήν τυχόν δοκιμάσεις καί σύ πειρασμό, ἀφοῦ εἶσαι ἀπό ὑλικοῦ πού εὐκολα γυρίζει ἀπό τό καλό στό κακό». Ἡ ἀγάπη πρὸς τόν ἀδελφό σέ προετοιμάζει ν' ἀγαπήσεις περισσότερο τόν Θεό. Τό μυστικό, λοιπόν, τῆς ἀγάπης πρὸς τόν Θεό εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τόν ἀδελφό. Γιατί, ἄν δέν ἀγαπάεις τόν ἀδελφό σου πού τόν βλέπεις, πῶς εἶναι δυνατόν ν' ἀγαπήσεις τόν Θεό πού δέν Τόν βλέπεις; «Ὁ γάρ μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν αὐτοῦ, ὃν ἑώρακε, τόν Θεόν, ὃν οὐχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;»

Α' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού

Κατά τον μήνα Οκτώβριον ὁ Σεβασμιώτατος:

Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως εἰς τόν Ἱερὸν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Marrickville (4-10-15).

Ἐδέχθη τόν Ἱερολ. Διάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου π. Ἰωάννην Χρυσουγῆν, καί ἐκράτησεν αὐτόν εἰς μεσημβρινήν τράπεζα.

Τό ἑσπέρας ἐκήρυξε τὰς ἐργασίας τοῦ Θεολογικοῦ Συμποσίου, τό ὁποῖον διοργανώνει ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου ἐν Σύδνεϋ, καί προλόγισε τήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωσιν (9-10-15).

Προήδρευσε τῆς Ε' Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῶν Κανονικῶν Ὁρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας, καί συμμετεῖχε τῶν Ἐργασιῶν τῆς ἐν λόγῳ Συνάξεως, ἡ ὁποία φιλοξενήθηκε εἰς τούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Σύδνεϋ (13-10-15).

Ἐδέχθη τόν Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντανάσσης Ἀρχιμ. Εὐσέβιον μετὰ τοῦ Προηγουμένου Ἀρχιμ. Στεφάνου (22-10-15).

Ἐδέχθη τήν Διευθύντριαν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Κολλεγίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς τῶν Ἁγίων Πάντων κα' Ἐ. Λίλη, μετὰ μελῶν τῆς Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς καί τοῦ Πανοσ/τατου Ἀρχιμ. κ. Αποστόλου Τριφύλλη (30-10-15).



Αναμνηστική φωτογραφία τῶν Ἀρχιερέων τῆς 5^{ης} Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ὠκεανίας (Σύδνεϋ 13 Ὀκτωβρίου 2015).

Κατά τόν μήνα Νοέμβριον ὁ Σεβασμιώτατος:

Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφεῖμ, παρεκάθησεν εἰς Δείπνον, τό ὁποῖον παρέθεσε τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἑνορίας/Κοινότητος Ἁγίου Σπυριδῶνος Kingsford, πρὸς τιμὴν τοῦ Αἰδεσ/τατου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Σκούτα, ὁ ὁποῖος συνεπλήρωσε 40 ἔτη εὐόρκου ἱερατείας εἰς τόν ὦς ἄνω Ἱ. Ναόν.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ δείπνου, ὠμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος διά τήν προσφοράν τοῦ π. Στυλιανοῦ καί τῆς πρεσβυτέρας του, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Πρόεδρος τῆς ἐν λόγῳ Ἑνορίας/Κοινότητος κ. Δημήτριος Philips καί εὐχαρίστησε ὁ π. Στυλιανός.

Ἐκ μέρους τῆς Ἑνορίας/Κοινότητος, προσεφέρθη εἰς τόν π. Στυλιανόν ἐπιστήθιος σταυρός (1-11-15).

Συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Δημήτριον Παπαοικονόμου, μετέβη ὁδικῶς εἰς τούς κατασκοπητικούς χώρους ἐν Helensburg NNO, ὅπου οἱ φοιτηταί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου διοργάνωσαν τριήμερον ἐκδηλώσεων μέ πνευματικές ὁμιλίες καί ἀθλοπαιδιές (4-11-15).

Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. π. Δημήτριον Ἀντωνόπουλον ἐξ Ἀμερικῆς, συνοδευόμενον ἀπό τόν κ. Χαρ. Λιάπην, καί τούς ἐκράτησεν εἰς μεσημβρινήν τράπεζα (6-11-15).

Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Μιχαήλ τοῦ Ταξιάρχου North Sydney, καί παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιον δείπνον μεθ' ὄλου τοῦ ἐκκλησιάσματος (7-11-15).

Ἐδέχθη τήν Πρόεδρον καί Μέλη τῆς Young Matrons Association, οἱ ὁποῖες παρέδωκαν εἰς τόν Σεβασμιώτατον, ὅπως κάθε χρόνο, ἐπιταγή ἐκ \$10,000, πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν προγραμμάτων τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου (13-11-15).

Ἐδέχθη τόν ἀπερχόμενον Πρόσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Καμπέρρα Ἐξοχώτατον Χαρ. Δαφανάνον καί τοῦ προσέφερε, ὡς δῶρον, εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου, εὐχηθεῖς εἰς αὐτόν τὰ δέοντα διά τήν περαιτέρω διπλωματικὴν του πορείαν καί τήν ιδιωτικὴν του ζωὴν (16-11-15).

Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. π. Ἀγαθάγγελον Μαστέα μετὰ τῆς πρεσβυτέρας του Βαρβάρας (18-11-15).

Ανεχώρησε σιδηροδρομικῶς μετὰ τοῦ Διακόνου του καί τῶν ἐξ Ἑλλάδος συγγενῶν του διά Μελβούρνην (23-11-15).

Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Malvern (24-11-15).

Παρεκάθησε μετὰ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, Δορυλαίου κ. Νικάνδρου, Μιλητουπόλεως κ. Ἰακώβου, τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας κ. Μιχαήλ, τῆς ἐντιμοτάτης Γενικῆς Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Μελβούρνη κας Χριστίνας Σημαντιράκη, τοῦ Προέδρου τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Κ. Κόντη καί ἄλλων συνεργατῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, εἰς τό ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν Ὀνομαστηρίων τοῦ Ἐπίσημον Ἐτήσιον Δείπνον τῶν Ἑνοριῶν-Κοινοτήτων Μελβούρνης. Κύριος ὁμιλητής τῆς βραδιάς ἦτο ὁ κ. Βάιος Ἀναστασόπουλος, χρέη δέ Τελετάρχου ἐξετέλεσεν ὁ ἐκ τῶν ἀποφοίτων τοῦ Διγλώσσου Κολλεγίου Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κ. Χρῆστος Ράσπας. Τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἐκάλυψαν τὰ χορευτικά συγκροτήματα τῆς

Παγκρητίου Αδελφότητος, τῆς Ποντιακῆς Ἑστίας, καθῶς καί τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Μεμβούρνης (25-11-15).

Μέ συμπροσευχομένους ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Θεοφ. βοηθούς Ἐπισκόπους Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, Δορυλαίου κ. Νίκανδρον καί Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβον, καθῶς καί τούς ἐν Μεμβούρνη λοιπούς Κληρικούς μας, ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν θ. Λειτουργίαν, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Προστάτου αὐτοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος καί Ἁγίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Εὐσταθίου καί ἐκήρυξε καταλλήλως. Ἐπηκολούθησεν εἰς τὴν Αἴθουσα Τελετῶν ἢ καθιερωμένη Δεξίωσις τοῦ ἐκκλησιάσματος, ὀλίγον δὲ ἀργότερον καί Ἐπίσημο Γεῦμα, εἰς τὸ ὁποῖον παρεκάθησαν οἱ Κληρικοί καί λαϊκοὶ Ἐπιτελικοὶ συνεργάτες (26-11-15).

Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς ἀνάλογον Ἐπίσημο Δεῖπνον τῶν Ἑνοριῶν-Κοινοτήτων ΝΝΟ, τὸ ὁποῖο ἐδόθη εἰς τὸ γνωστὸ Palais Reception καί εἰς τὸ ὁποῖον παρεκάθησαν ὑπὲρ τοῦς 450 συνδαιτημόνες. Παρεκάθησαν ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφεῖμ, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σύνδνεϋ Δρ Σταῦρος Κυρίμης, ὁ Πρόεδρος τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Παν. Θεοφίλου καί ὁ Πρωτοπρ. π. Στυλιανός Σκούτας (Συμποσιάρχης) μετὰ τῆς Πρεσβυτέρας του Παναγιώτας. Ἐπίσης, εἰς τὸ ἐν λόγω δεῖπνον, παρεκάθησαν καί οἱ ἐξ Ἑλλάδος συγγενεῖς τοῦ Σεβασμιωτάτου. Κύριος ὁμιλητῆς τῆς βραδιάς ἦτο ὁ Καθηγητῆς Ρευματολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Σύνδνεϋ κ. Νικόλαος Μανωλιός, ὁ ὁποῖος μέ γλαφυρότητα περιέγραψε τὴν πορείαν 40 ἐτῶν εὐόρκου διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας εἰς Αὐστραλίαν. Ὁ δὲ Ποιμνάρχης μας ἀπήντησεν ἀναλόγως, εὐχαριστήσας τὸν κ. Μανωλιόν, ἀλλὰ καί ὅλους τοὺς παρευρισκομένους, οἱ ὁποῖοι μέ τὴν παρουσία τους ἐκδηλώνουν κάθε φορὰ τὴν ἀγάπη καί τὸν σεβασμὸν τους πρὸς τὴν ταπεινότητά του (27-11-16).

Συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφεῖμ, ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμόν τῶν Ἑγκαινίων τῶν νέων ἐγκαταστάσεων τοῦ Ἰδρύματος «ESTIA Foundation» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, γιὰ παιδιὰ μέ εἰδικές ἀνάγκες.

Εἰς τὴν ἐν λόγω Τελετῇ παρέστη ὁ ἐπὶ τούτου Ὑπουργὸς τῆς Πολιτειακῆς Κυβερνήσεως κ. John Ajaka, Βουλευταί, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σύνδνεϋ Δρ Σταῦρος Κυρίμης καί πολλοὶ Ὀμογενεῖς. Εἰς τὸν διαγωνισμόν διὰ τὸ χρυσὸ κλειδί ὁ κ. Γεώργιος Δρίβας προσέφερε τὸ γενναῖο ποσὸν τῶν \$20,000, πρὸς τοῦτο. Μετὰ ταῦτα, ἐπηκολούθησε ἐόρτιον γεῦμα διὰ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους (30-11-15).

Κατὰ τὸν μῆνα Δεκέμβριον ὁ Σεβασμιώτατος:

Προήδρευσε ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς Α' Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας (1-12-15).

Παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ Βήματος εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Redfern, ὅπου εἰς τὸ τέλος τῆς θ. Λειτουργίας, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφεῖμ, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν Ὀνομαστηρίων του, ὁ Σεβασμιώτατος προσεφώνησεν μέ θερμούς λόγους τὸν ἐορτάζοντα Βοηθὸν του Ἐπίσκοπον καί ὁ Θεοφιλέστατος ἀπήντησεν εὐγνωμόνως, ἐν συνεχείᾳ δὲ προσεφέρθη κέρασμα δι' ὅλον τὸ ἐκκλησίασμα (4-12-15).

Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατὰ τὸν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τὸν πανηγύζοντα Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Marrickville, καί παρεκάθησεν εἰς ἐόρτιον Δεῖπνον μεθ' ὅλου τοῦ

ἐκκλησιάσματος (5-12-15).

Συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἰδιαίτερον Γραμματέα του Ἀρχιμ. Κύριλλο Ζήση καί τούς συγγενεῖς του, παρεκάθησε εἰς ἐόρτιον γεῦμα εἰς τὸ ἐστιατόριον C-Side τῆς Ἑλληνικῆς Κυπριακῆς Λέσχης, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυριδῶνος (13-12-15).

Ἐδέχθη τὸν Διευθυντὴν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 2MM κ. Ἰωάννην Μεράβογλου καί μαγνητοφώνησε τὸ ἐπὶ Χριστουγέννοις Μήνυμά του (15-12-15).

Προήδρευσε τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, τὸ ὁποῖον συνήλθεν εἰς τὰ Κεντρικὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (18-12-15).

Συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφεῖμ καί τούς ἐξ Ἑλλάδος συγγενεῖς του, παρέστη εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῶν Χριστουγεννιάτικων Καλάνδων, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν εἰς τὸν αὐλειὸν χώρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ ἐν Redfern, καί ὠμίλησε καταλλήλως εὐχηθεῖς εἰς τοὺς ὅλους τοὺς παρευρισκομένους τὰ δέοντα (20-12-15).

Κίνηση τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφεῖμ

Κατὰ τὸν μῆνα Οκτώβριον ὁ Θεοφιλέστατος:

Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης Newtown (4-10-15).

Ἐκπροσωπῶν τὸν Σεβασμιώτατον, παρεκάθησεν καί ὠμίλησεν καταλλήλως εἰς τὸ ἐπίσημον Δεῖπνον τῆς Ἑνορίας Ἁγίου Νικολάου Marrickville ἐπὶ τῇ συμπληρωσῇ 50ετίας ἀπὸ τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (10-10-15).

Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης. Μετὰ τὴν θ. Λειτουργίαν παρεκάθησεν εἰς πρῶγευμα τὸ ὁποῖον διοργάνωσεν ἡ Ἑνορία-Κοινότης πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα καί ὠμίλησεν καταλλήλως (11-10-15).

Ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμόν ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Συνεδρίου τῶν ἀνά τὴν Αὐστραλίαν Κέντρων Προνοίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἀπηύθυνε χαιρετισμόν εἰς τοὺς Συνέδρους διαβιβάσας τὰς εὐχὰς τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Προήδρευσε τοῦ Πρωτοβαθμίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου ΝΟΟ.

Τό ἑσπέρας παρεκάθησεν εἰς Δεῖπνον εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Λέσχην Σύνδνεϋ. Τό Δεῖπνον διοργανώθη ὑπὸ τῆς κ. Σάντρας Γαβριηλίδου, κατόπιν προτροπῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Στυλιανοῦ, πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐργασιῶν ἀνοικοδόμησις τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Πισιδιώτισσας εἰς τὴν πόλιν Alanya τῆς Μ. Ἀσίας κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου (12-10-15).

Ἐλαβεν μέρος μετὰ τῶν ἄλλων Ἐπισκόπων εἰς τὴν Συνέλευσιν τῶν Κανονικῶν Ὁρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν εἰς τοὺς χώρους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (13-10-15).

Ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως τοὺς Αἰδεις. π. Δημήτριον Τσάκα Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπον Κουηνσλάνδης καί τὸν π. Παντελεῆμονα Χρυσάφη Ἐφημέριον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Redfern (14-10-15).

Ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως τοὺς Αἰδεις. π. Γεώργιον Λιάγκα καί τὸν ἐκ Καμπέρας Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἁγίου Νικολάου π. Πέτρο Κηπουρὸ μετὰ τῆς Πρεσβυτέρας του Ἄννας.

Ἐπίσης ἐδέχθη τὸν ἐκ τῶν Νομικῶν Συμβούλων τῆς

Ι. Αρχιεπισκοπής καί Γραμματέα τοῦ Αρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Δικηγόρον Dr Νικόλαο Παπαναστασίου (15-10-15).

–Εδέχθη τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικόλαου Marrickville π. Νικόλαον Μποζικην, τόν Αρχιμ. π. Χριστόδουλο Οικονόμου μετά τοῦ Προέδρου κ. Δημ. Μαρκάκη καί συνεζήτησαν θέματα τῆς Ἑνορίας (16-10-15).

–Ελειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Θεράποντος Thornleigh (18-10-15).

–Εδέχθη τόν Αἰδεσ. π. Θωμᾶ Γιάντζη ἐφημέριον Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Surry Hills (19-10-15).

–Ελειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γερασίμου Leichhardt. Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιον τράπεζαν μετά τῶν συνεργατῶν τῆς Ἑνορίας.

Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου (20-10-15).

–Επισκέφθη εἰς τό Νοσοκομεῖον τόν Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαον Μποζικην νοσηλευόμενο μετά ἀπό αὐτοκινητιστικό ἀτύχημα.

Ἐδέχθη τόν Αρχιμ. π. Βίκτωρα Πενέλ (21-10-15).

–Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικόλαου Marrickville, ἐπί τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐτέλεσε τήν φερομένην ἐπ’ ὀνόματί Του ἀρχαίαν Θ. Λειτουργίαν. Τήν Θ. Λειτουργίαν παρηκολούθησαν μαθηταί τῶν τελευταίων τάξεων τῶν διγλώσσων Κολλεγίων τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς μετά τῶν Διευθυντῶν καί Καθηγητῶν τῶν καί πλήθος πιστῶν (23-10-15).

–Ελειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν καί εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἐτέλεσε τήν Δοξολογίαν ἐπί τῆς Ἑθνικῆς Ἑορτῆς τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου καί ὠμίλησεν καταλλήλως. Εἰς τήν Δοξολογίαν παρέστησαν, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σύννευ Dr Σταῦρος Κυρίμης, ὁ Πρόεδρος τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς, ὁ Πρόεδρος τῆς παλαιᾶς Κοινότητος Σύννευ, οἱ Παλαιοὶ Πολεμισταί, ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν τῶν τριῶν Διγλώσσων Κολλεγίων τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς, Πρόεδροι Ὄργανισμῶν καί Ἀδελφοτήτων καθῶς καί οἱ Ἕλληνες Πρόσκοποι.

Μετά τήν Δοξολογίαν, εἰς τό Κενοτάφιον εἰς τόν αὐλόγυρον τοῦ Καθεδρικοῦ, ἐψάλη τρισάγιον, κατατέθησαν στέφανοι, οἱ μαθητές τῶν Κολλεγίων ἀπήγγειλαν ποιήματα καί ἡ ἐκδήλωσις ἔκλεισε μέ τόν Πανηγυρικό τῆς ἡμέρας τόν ὅποιον ἐξεφώνησεν ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος. Μετά ταῦτα ἐπηκολούθησε Δεξιῶσις εἰς τήν Αἶθουσα τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς.

Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τον Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Δημητρίου St. Mary’s. Μετά τόν ἑσπερινό παρεκάθησεν εἰς τράπεζαν μεθ’ ὄλων τῶν προσκυνητῶν (25-10-15).

–Μετέβη ὀδικῶς εἰς Queanbeyan ὅπου ἐλητούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Δημητρίου. Εἰς τήν Θ. Λειτουργία παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας καί τῆς Κυπριακῆς Ἀρμοστείας.

Ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τήν Αἶθουσα παραπλευρῶς τοῦ Ἱ. Ναοῦ μεθ’ ὄλων τῶν πιστῶν καί τῶν ἐπισήμων (26-10-15).

–Παρέστη εἰς τήν ἑορταστικὴν ἐκδήλωσιν καί τήν Δεξιῶσιν τήν ὁποίαν ὀργάνωσε ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Κοινότητα Σύννευ εἰς τό Lakemba ἐπί τῆς Ἑθνικῆς Ἑορτῆς τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου καί ὠμίλησεν (28-10-15).

–Μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Βρισβάνην ὅπου εἶχεν διαδοχικῶς συναντήσεις μέ τούς συνεργάτας τῆς Ἑνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Taigum. Ἐπίσης ἐπεσκέφθη τόν Παιδικόν Σταθμόν τῆς Ἑνορίας καί συνομίλησεν μέ τά παιδιά καί τό προσωπικόν.

Τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν μετά τῶν συνεργατῶν τῆς Ἑνορίας εἰς γεῦμα καί ἀργά τό ἀπόγευμα ἐπεστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς Σύννευ (29-10-15).

–Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Rose Bay ἐβάπτισε τόν υἱόν τοῦ ζεύγους Ἀποστόλου καί Ἄννης Σαχτούρη, ἐκλεκτῆς οἰκογενείας τῆς Ὁμογενείας καί διεβίβασε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου (31-10-15).

Κατά τόν μῆνα Νοέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:

–Ἐπί τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Αναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, κατά τήν ὁποίαν ἐορτάζει τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικόλαου Marrickville, ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱ.Ναόν.

Τήν μεσημβρίαν, ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχη μας κ.κ. Στυλιανόν, ἐκήρυξεν τήν ἑναρξιν τοῦ 39^{ου} Walk-a-thon τό ὅποιον κατ’ ἔτος διοργανώνεται πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Κέντρου Προνοίας τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς καί τό ὅποιον ἐφέτος φιλοξενήθηκε εἰς τούς χώρους τῆς Ἑνορίας τοῦ Ἁγίου Νικόλαου Marrickville. Μετά τήν ὀδοπορίαν, εἰς τήν ὁποίαν συμμετεῖχαν περὶ τά 300 ἄτομα, ἀκολούθησε ἑορταστικό πρόγραμμα εἰς τόν αὐλόγυρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἔγινε ἡ κλήρωσις τοῦ λαχείου τό ὅποιον ἀπέφερε τό πῶσον τῶν \$45,000.

Τό ἑσπέρας συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον παρεκάθησεν εἰς Δείπνον τό ὅποιον παρέθεσαν τά Συμβούλια τῆς Ἑνορίας Ἁγίου Σπυριδῶνος Kingsford πρὸς τιμὴν τοῦ π. Στυλιανοῦ Σκούτα διὰ τήν συμπλήρωσιν 40 ἐτῶν Διακονίας εἰς τόν Ἱ. Ναόν. Ὁμίλησαν ὁ Σεβασμιώτατος καθῶς καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνορίας καί εὐχαρίστησεν ὁ π. Στυλιανός (1-11-15).

–Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Κεντρικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς (4-11-15).

–Επισκέφθη τόν Κοιμητηριακόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Rookwood καί ἐπιθεώρησε τίς ἐργασίας ἐπεκτάσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἐδέχθη τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Στυλιανοῦ Sutherland π. Κωνσταντίνον Βαρυπάτη μετά τοῦ Προέδρου τῆς Ἑνορίας καί συνεζήτησαν διὰ τόν ὑπό ἀνέγερσιν Παιδικό Σταθμό τῆς Ἑνορίας (6-11-15).

–Ελειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ταξιάρχου Μιχαήλ North Sydney καί προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας. Μετά ταῦτα παρεκάθησεν μέ τό πλήθος τῶν πιστῶν εἰς τό καθιερωμένο ἑόρτιο γεῦμα τῆς Ἑνορίας καί ὠμίλησεν καταλλήλως.

Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Burwood (8-11-15).

–Ελειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου. Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν, εἰς τήν παραπλευρῶς τοῦ Ἱ. Ναοῦ αἶθουσα, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα μετά τῶν συνεργατῶν τῆς Ἑνορίας (9-11-15).

–Ἐἶχεν συνεργασίαν μετά τοῦ π. Ἀγγελου Ἀλιφιερᾶκη, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδρύματος «Estia Foundation» καί τῶν Δικηγόρων τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς κ. Μιχαήλ Διαμαντῆ καί Ἰορδάνη Ἰορδανίδη (10-11-15).

–Ἐδέχθη τόν ἐκ Μαδαγασκάρης ἐπισκέπτη κληρικό Αρχιμ. π. Απόστολο (11-11-15).

–Ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον, παρεκάθησεν εἰς

τό επίσημον Δείπνον τό ὅποιον διοργανώθη διά τήν συμπλήρωσιν 40 ἐτῶν ἀπό τήν Ἰδρυση τοῦ Κέντρου Προνοίας τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς καί ὠμίλησεν καταλλήλως. Παρέστησαν ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στό Σύδνεϋ, ἐκπρόσωπος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας, τοῦ Premier τῆς NNO καί ἄλλοι ἐπίσημοι οἱ ὅποιοι ὠμίλησαν καί ἐξήρασαν τό ἐπιτελούμενον ἔργον τοῦ Κέντρου Προνοίας (12-11-15).

– Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ὁργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς διά τόν ἑορτασμόν τῶν Θεοφανείων εἰς τό Yarra Bay (13-11-15).

– Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀγίου Ἰωάννου Parramatta. Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἐχειροθέτησεν εἰς Πνευματικόν τόν ἐφημέριον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερον π. Δημήτριον Κόκκινον ἀπευθύνας εἰς αὐτόν λόγους νοθεσίας (15-11-15).

– Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος (17-11-15).

– Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. π. Νικόλαο Μποζίκη.

Παρεκάθησεν εἰς τήν Συνεδρίαση τῶν Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (19-11-15).

– Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀγίας Σοφίας καί τριῶν Θυγατέρων Darlinghurst.

Τό ἑσπέρας ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον, παρέστη καί ὠμίλησεν εἰς τήν ἑορτήν λήξεως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων NNO καί συγχρόνως ἐπέτειον συμπληρώσεως 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἰδρύσεως τῆς Χριστιανικῆς Ἐνώσεως Ἐπιστημόνων ἡ ὅποια ὑπό τήν σκέπην τῆς Ἐκκλησίας διοργάνωσε τά Κατηχητικά Σχολεῖα. Ἡ ἐν λόγῳ τελετή ἔλαβε χώραν εἰς τήν Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Δημαρχείου τοῦ Σύδνεϋ καί παρηκολούθησαν τήν ἑορτή ὑπέρ τῶν 2000 πιστῶν, πολλοί κληρικοί καί μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Προηγούμενος τῆς Μονῆς Παντανάσσης Αρχιμανδρίτης π. Στέφανος ὁ ὅποιος τότε μαζί μέ τόν Καθηγητήν κ. Μιχαήλ Αντωνιάδη καί τόν Αρχιτέκτονα κ. Φειδία Κυριακίδη, ἦταν οἱ πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς Πνευματικῆς Κινήσεως (22-11-15).

– Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς (23-11-15).

– Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τόν Μ. Ἐσπερινό εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἀγίας Αἰκατερίνης Mascot (24-11-15).

– Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν. Μετά ταῦτα παρεκάθησεν εἰς ἑορτινόν γεῦμα τῆς Ἐνορίας μετά τῶν πιστῶν (25-11-15).

– Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τόν Μ. Ἐσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἀγίου Στυλιανοῦ Sutherland (25-11-15)

– Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἀγίου Στυλιανοῦ, καθ’ ἣν ἄγει τά Ὀνομάστηριά Του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Αρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός, ἐλειτούργησε εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν αἴθουσα τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς, ἐδέχθη καί εὐχάς τῶν κληρικῶν καί τῶν πιστῶν καί προσεφέρθησαν κεράσματα (26-11-15).

– Συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον παρεκάθησεν εἰς τό επίσημον Δείπνον τό ὅποιον διοργανῶνουν οἱ Ἐνορίες–Κοινότητες NNO ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.κ. Στυλιανοῦ(27-11-15).

– Ἐτέλεσε τόν Ἀγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ νεόδμητου Βιβλιοπωλείου τῆς Χριστιανικῆς Ἐνώσεως καί ὠμίλησε καταλλήλως (28-11-15).

– Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τόν Μ. Ἐσπερινόν

εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Αποστόλου Ἀνδρέου Gladesville (29-11-15).

– Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Αποστόλου Ἀνδρέου. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας παρέστη εἰς τόν ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Ἰδρύματος «Estia Foundation» τῆς ἑορταζούσης Ἐνορίας ὁ ὅποιος ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ.Στυλιανοῦ, παρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ καί πολλῶν ἐπισήμων. Ἐπηκολούθησε ἐπίσημο γεῦμα (30-11-15).

Κατά τόν μήνα Δεκέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:

– Παρέστη καί ὠμίλησε κατά τήν Σύναξιν τῶν κληρικῶν τῆς Α’ Αρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειᾶς Προεδρεύοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.κ. Στυλιανοῦ.

Ἐδέχθη τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀγίου Ἰωάννου Parramatta π. Δημήτριον Κόκκινον μετά τοῦ Προέδρου τῆς Ἐνορίας–Κοινότητος κ. Κοσμᾶ Δημητρίου, τοῦ Αρχιτέκτονος κ. Δημητρίου Σταυροπούλου καί τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί συνεζήτησαν διά τά σχέδια ἀνεγέρσεως τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ (1-12-15).

– Συνοδευόμενος ἀπό τόν Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντανάσσης Mangrove Αρχιμανδρίτη π. Ἐυσέβιο μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Καμπέραν ὅπου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀγίου Νικολάου ἐδόθη ὁμιλία μέ θέμα τίς συνέπειες τοῦ ὑπό ψήφισιν νόμου «same sex marriage». Ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλέστατος, ὁ Καθηγούμενος καί οἱ Ἱερεῖς τῆς Καμπέρας μετέβησαν εἰς τήν Ἑλληνικὴν Πρεσβείαν ὅπου ἐδίδοτο ἡ ἀποχαιρετιστήριος δεξίωσις τοῦ ἀποχωροῦντος Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος κ. Χαραλάμπους Δαφαράνου (2-12-15).

– Συνοδευόμενος ἀπό τόν Καθηγούμενον Αρχιμανδρίτη π. Ἐυσέβιον μετέβη εἰς τήν Αὐστραλιανὴν Βουλὴν ὅπου εἶχε καθοριστεῖ ἐιδικὴ συνάντησις τῶν Αρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας κ. Malcolm Turnbull διά τό θέμα τοῦ νόμου περί «same sex marriage». Τῆς συναντήσεως ταύτης προηγήθηκε σύσκεψις τῶν Μελῶν εἰς ἐιδικὴν Αἴθουσα τῆς Βουλῆς καί τήν μεσημβριανὴν ἐγένετο ἡ συνάντησις, τελικῶς ὄχι μέ τόν Πρωθυπουργό λόγω τῆς τελευταίας συνεδριάσεως τῆς Ὀλομελείας τοῦ Κοινοβουλίου, ἀλλὰ μέ τήν Senator The Hon Concetta Fierravanti–Wells καί τόν προσωπάρχην τοῦ Πρωθυπουργικοῦ Γραφείου. Εἰς τοὺς ἀνωτέρω οἱ Αρχηγοὶ ἐξέθεσαν τίς ἀντιρροήσεις τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν διά τόν ἐν λόγῳ νόμον ὁ ὅποιος καταστρέφει τήν δομὴν τῆς Οἰκογενείας καί ἀποσταθεροποιεῖ τόν κοινωνικόν ἰστόν. Ἡ ὅλη διοργάνωσις εἰς τήν Βουλὴν γιὰ τήν παρουσία τῶν Αρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν συνάντησιν μέ τόν Πρωθυπουργό ἐγένετο ἀπό τό Australia Christian Lobby ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Lyle Shelton.

Τό ἑσπέρας ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς Σύδνεϋ (3-12-15).

– Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Προστάτου τοῦ Ἀγίου Σεραφεῖμ Ἐπισκόπου Φαναρίου, ἐλειτούργησεν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ ἐκ τοῦ Ἱ. Βήματος συμπροσευχόμενος Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας προσφώνησε τόν Θεοφιλέστατον εὐχρηθεῖς τά δέοντα. Ὁ Θεοφιλέστατος εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχην μας διά τοὺς ἀγαθοὺς λόγους του.

Μετά ταῦτα παρετέθη κέρασμα εἰς τήν Αἴθουσα τῆς Ἱ. Αρχιεπισκοπῆς καί ἐδέχθη τὰς εὐχάς τῶν κληρικῶν καί τῶν πιστῶν (4-12-15).

–Παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ί. Βήματος κατά τον Μ. Έσπερινόν εις τόν πανηγυρίζοντα Ί. Ναόν του Αγ. Νικολάου Marrickville χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ήμών κ.κ. Στυλιανού (5-12-15).

–Έλειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν ως άνω πανηγυρίζοντα Ί. Ναόν Αγίου Νικολάου. Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν παρεκάθησεν εις έόρτιον τράπεζα μετά των κληρικών και των συνεργατών της Ένορίας (6-12-15).

–Παρεκάθησεν εις γεύμα εις τό Όμογενειακό Έστιατόριο Le-Sands, μετά των κυριών μελών του Κεντρικού Συμβουλίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητας της Ί. Αρχιεπισκοπής. Ό Θεοφιλέστατος διεβίβασε εις τάς κυρίας τάς εύχάς του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας (8-12-15).

–Εδέχθη άλληλοδιαδόχως τόν Ίερατικώς Προϊστάμενον του Ί. Ναού Αγίου Γεώργιου Rose Bay π. Γεράσιμον Κούτσουρα, καθώς επίσης τούς Αίδεσ. Πρωτοπρ. π. Ιωάννη Γρύλλη και π. Αγαθάγγελο Μαστέα (9-12-15).

–Εδέχθη τόν νέον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένορίας-Κοινότητας Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης Liverpool, κ. Ιωάννη Ρεκουμνιώτη (11-12-15).

–Έχοροστάτησε και εκήρυξε κατά τόν Μ. Έσπερινό εις τόν Ί. Ναόν Αγίου Σπυριδώνος Kingsford.

Μετά ταύτα παρεκάθησεν εις Δείπνον μετά των πιστών κατά τόν όποιον εδόθησαν βραβεία εις άριστεύσαντες μαθητάς εις τάς εξέτάσεις του Η.Σ.С. της Πολιτείας, καθώς επίσης και οι καθιερωμένες ύποτροφίες και οι δωρεές προς τήν Θεολογικήν Σχολήν, τό Ίδρυμα Estia Foundation, τήν Βασιλειάδα και τό Γηροκομείον των Καστελοριζίων. Ό Θεοφιλέστατος συνεχάρη τούς άριστεύσαντες μαθητάς καθώς και τό Συμβούλιον της Ένορίας-Κοινότητας και τούς Ίερείς και διεβίβασε προς όλους τάς εύχάς του Σεβασμιωτάτου (11-12-15).

–Έλειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν πανηγυρίζοντα Ί. Ναόν Αγίου Σπυριδώνος, Kingsford. Μετά τήν Θ. Λειτουργία παρεκάθησεν εις πρόγευμα μετά των Ίερέων, του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας και έγένητο ή κλήρωσις του έτησιού λαχείου της Ένορίας (12-12-2015)

–Παρέστη εις άπογευματινόν τέιον τό όποιον διοργάνωσαν οι Κυρίες του Συμβουλίου της Κεντρικής Φιλοπτώχου εις τήν αίθουσαν της Ί. Αρχιεπισκοπής υπέρ ένισχύσεως του έργου της Ίεραποστολής εις τήν Μαδαγασκάρην. Εις τήν σύντομον όμιλίαν του ό Θεοφιλέστατος άνεφέρθη εις τήν σημαντικωτάτη βοήθεια που παρέχει ή Ί. Αρχιεπισκοπή μας εις τό Ίεραποστολικόν έργον όχι μόνον εις τήν Μαδαγασκάρην αλλά και στην Κέννα, Κογκό, Σιέρα Λεόνε και σε άλλες χώρες της Αφρικής. Από τήν ως άνω εκδήλωσιν συνελέγη τό ποσόν των \$13,500 AU περίπου (13-12-15).

–Εδέχθη άλληλοδιαδόχως τόν Αίδεσ. π. Ιωάννη Βαρβαρή, τόν κ. Αγαπητό Πασσαρή και τόν Ίερατικώς Προϊστάμενον του Ί. Ναού Τιμίου Σταυρού Wollongong π. Ανδρέα Ιωάννου (14-12-15).

–Εδέχθη τόν Έφορον των Έλλήνων Προσκόπων έν Σύδνεϋ κ. Σταύρο Κρητικό μετά του Αίδεσ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Μποζίκη (17-12-15).

–Παρεκάθησεν εις τήν Συνεδρίασιν του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου υπό τήν Προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου (18-12-15).

–Έλειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν Ί. Ναόν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εις Earlwood.

Τό έσπέρας συνοδεύον τόν Σεβασμιώτατον παρηκολούθησε εις τήν αύλήν της Ί. Αρχιεπισκοπής τήν Εκδήλωσιν των Χριστουγεννιάτικων Καλάνδων τήν όποία όπως κάθε χρόνο διοργανώνει τό Συμβούλιον της Κεντρικής Νεολαίας της Ί. Αρχιεπισκοπής (20-12-15).

–Παρέστη, συμπροσευχόμενος από του Ί. Βήματος εις τόν Καθεδρικόν Ί. Ναόν του Εύαγγελισμού της Θεοτόκου, κατά τήν ακολουθίαν των Μ. Ωρών, του Έσπερινού των Χριστουγέννων και της Θ. Λειτουργίας (24-12-15).

–Έλειτούργησεν εις τόν Καθεδρικόν Ί. Ναόν και άνεγνώσθη ή επί τοις Χριστουγέννοις Σεπτή Πατριαρχική Απόδειξις (25-12-15).

–Έχοροστάτησε και εκήρυξε κατά τόν Μ. Έσπερινό εις τόν πανηγυρίζοντα Ί. Ναόν Αγίου Στεφάνου Hurlstone Park. Μετά ταύτα παρεκάθησεν εις έόρτιον κοινόν Δείπνον (26-12-15).

–Έλειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν ως άνω πανηγυρίζοντα Ί. Ναόν. Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν, εις τήν αύλήν του Ί. Ναού, παρετέθη γεύμα και εξετελέσθη καλλιτεχνικό πρόγραμμα (27-12-15).

–Εδέχθη τόν Ίερατικώς Προϊστάμενον του Ί. Ναού Αγ. Θεράποντος, Thornleigh π. Σταύρο Καρβελά (30-12-2015).

–Εδέχθη τόν Αρχιμ. π. Πρόχορο Αναστασιάδη έφημέριον του Ί. Ναού Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης, Liverpool.

–Έχοροστάτησε και εκήρυξε κατά τόν Μ. Έσπερινό εις τό έορτάζον παρεκλήσιον του Ίδρύματος των Γηροκομείων της Ί. Αρχιεπισκοπής ή «Βασιλειάς». Μετά τόν έσπερινόν εις τήν Αίθουσα του Ίδρύματος εύλόγησε και διένειμε τήν Βασιλόπιττα εις τούς τροφίμους και τούς επισκέπτας. Κατά τήν σύντομον προσλαλιάν του ό Θεοφιλέστατος εύχήθηκε εις όλους διά τήν είσοδον εις τόν Νέον Χρόνον, εύχαρίστησε τό προσωπικό και τούς έθελοντάς διά τήν αγάπην τους προς τούς ήλικιωμένους και διεβίβασε τάς εύχάς του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Στυλιανού προς όλους τούς κατοικούντας και εργαζομένους εις τό Ίδρυμα (31-12-15).

Β' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ **Κίνηση του Θεοφιλέστατου** **Έπισκόπου Δέσβης κ. Ίεζεκιήλ**

Κατά τόν μήνα Οκτώβριον ό Θεοφιλέστατος:

–Έλειτούργησε και εκήρυξε κατά τήν Θεία Λειτουργία εις τήν πανηγυρίζουσαν Ίεράν Μονήν Παναγίας Γοργοπηκού Geelong και έν συνεχεία παρεκάθησεν εις μοναστηριακήν τράπεζαν μετά των κληρικών οι όποιοι συνεισέτευσαν μετ'αυτού. Τό έσπέρας επιστρέψας εις Μελβούρνη έχοροστάτησε και εκήρυξε κατά τόν πανηγυρικό Έσπερινόν επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού & Ιουστίνης εις τόν Ί. Ναόν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Thomastown. Ακολούθησε δείπνο εις τήν Ένοριακήν αίθουσαν (1-10-2015).

–Τήν μεσημβριάν εδέχθη τόν κ. Ιωάννη Φράγκον, ύποψήφιον προς ίερωσύνην και συνεζήτησε μετ' αυτου τό θέμα της χειροτονίας του (2-10-2015).

–Μεταβάς εις Shepparton έλειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν Ί. Ναόν του Αγίου Γεωργίου και έν συνεχεία μετείχε εις τούς πανηγυρικούς έορτασμούς επί τη συμπληρώσει 50 χρόνων από της ίδρύσεως της Ένορίας-Κοινότητας και διεβίβασε τάς εύχάς και εύλογίας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. κ. Στυλιανού (4-10-2015).

–Προέστη Ιερατικής Συνάξεως μετά τοῦ ἁγίου Μιλητουπόλεως εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (5-10-2015).

–Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱ. Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Thomastown (11-10-2015).

–Μετέβη εἰς Σύδνεϋ (12-10-2015).

–Μετείχε εἰς τὴν Ε' Ἐπισκοπικὴν Σύναξιν ὄλων τῶν ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Αὐστραλίας καὶ Νέας Ζηλανδίας εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Ἀρχιεπισκοπῆς (13-10-2015).

–Τό ἑσπέρας μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως κ. Ἰακώβου παρέστη εἰς ἐκδήλωσιν τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου κατὰ τὴν ὁποῖαν ὠμίλησεν ὁ πρῶτον Πρωθυπουργός τῆς Βικτωρίας κ Jeff Kennett (14-10-2015).

–Τό ἑσπέρας παρέστη καὶ ἐτέλεσεν δοξολογίαν διὰ τοὺς τελειοφοίτους τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Preston εἰς τὴν Ἱ. Μοῦνην Ἄξιον Ἔστίν καὶ ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν μετά τῶν τελειοφίτων καὶ τῶν γονέων καὶ κηδεμόνων αὐτῶν εἰς τράπεζαν (15-10-2015).

–Ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε κατὰ τὸν Πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγ. Λαζάρου εἰς τὸν φερώνυμον Ἱ. Κοιμητηριακὸν Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου Bunurong μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν κληρικῶν τῆς Μελβούρνης (16-10-2015).

–Προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱ. Κοιμητηριακὸν Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου Bunurong μὲ τὴν συμμετοχὴ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ κληρικῶν μας ἐκ Μελβούρνης καὶ παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν (17-10-2015).

–Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Springvale καὶ μετά τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας μετέβη μετά τοῦ κλήρου καὶ πλήθους πιστῶν εἰς τὸν χώρον ὀπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμὸν καὶ ἔθεσεν τὸν Θεμέλιον Λίθον τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἑνοριακοῦ Κέντρου διαβιβάσας τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ τέλος προέβη εἰς τὸν πλειοδοτικὸν διαγωνισμὸν ὅπου τὸ πρῶτον μυστρί καὶ τὸ φτυάρι πλειοδότησε ὁ κ. Ἀνδρέας Τσεβῆς μὲ τὸ ποσὸν τῶν \$3,000.00, τὸ δεύτερον ὁ κ. Παναγιώτης Τζιῶτζης ἀπὸ τὸ Orthodox Funeral Services μὲ τὸ ποσὸν τῶν \$2,500.00 καὶ τὸ τρίτον ὁ κ. Φώτιος Ξυδᾶς μὲ τὸ ποσὸν τῶν \$1,500.00.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας μετείχε εἰς τὸ ἐτήσιον Walkathon τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μὲ ἀφετηρίαν τὸν Ἱ. Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg καὶ κατάληξιν τὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Fawkner ὅπου ἀκολούθησε ἡ κλήρωσις τοῦ σχετικοῦ Λαχνοῦ. Τὸ συλλεγὲν ποσὸν ἀνήλθε εἰς \$25,000.00 καὶ διετεθῆ διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Bunurong (18-10-2015).

–Τό ἑσπέρας εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῶν Ἁγίων Αναργύρων Oakleigh προέστη δοξολογίας διὰ τοὺς τελειοφοίτους τοῦ Κολλεγίου καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον μετά τῶν τελειοφίτων καὶ τῶν γονέων καὶ κηδεμόνων αὐτῶν (20-10-2015).

–Ἐτέλεσεν τὴν Θεῖαν Λειτουργίαν τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου South Melbourne τῆς συμμετοχῆ Πρεσβυτέρων καὶ παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν (23-10-2015).

–Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὴν Ἱ. Μοῦνην ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ Northcote καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τὴν πανηγυρικὴν δοξολογίαν ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετειῇ τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου παρουσίᾳ τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Χριστίνας Σημαντηράκη καὶ ἄλλων ἐπισήμων. Ἀκολούθησε

κατάθεσις στεφάνων εἰς τὸ Ἡρώων τῆς Μοῦνης ὑφ' ὄλων τῶν ἐπισήμων καὶ ἐπακολούθησε πανήγυρις εἰς τὸν αὐλιον χώρον καθ' ὄλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ὀργανωθεῖσα ὑπὸ τῆς Μοῦνης. Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Prahran (25-10-2015).

–Ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε κατὰ τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῶν Ἁγίων Αναργύρων Oakleigh (31-10-2015).

Κατὰ τὸν μῆνα Νοέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:

–Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου Δαυΐδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ Keilor ἔνθα καὶ τὸ παρεκκλήσιον αὐτοῦ. Ἀκολούθησε γεῦμα εἰς τὴν αἴθουσαν παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ (1-11-2015).

–Τό ἑσπέρας μετά τοῦ ἁγίου Μιλητουπόλεως ἐδέχθησαν τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑνορίας-Κοινότητος τοῦ Αποστόλου Ἀνδρέου Sunshine καὶ συνεζήτησαν μετ' αὐτῶν θέματα ἀφορόντα τὴν ἐν λόγῳ Κοινότητα (6-11-2015).

–Ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξεν κατὰ τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Mentone καὶ ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιον δεῖπνον εἰς τὴν αἴθουσαν κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ (7-11-2015).

–Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Box Hill καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμὸν καὶ τὰ Θυρανοίξια τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς ἐν λόγῳ Κοινότητος. Συνεχάρη τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τὸν ἱερατικ. Προϊστάμενον π. Διονύσιον Ράλλον καὶ διεβίβασεν τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Στυλιανοῦ. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξεν κατὰ τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Fawkner (8-11-2015).

–Τό ἑσπέρας μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Μιλητουπόλεως ἔψαλλε τρισάγιον ἐπὶ τῆς σοροῦ τοῦ ἀειμνήστου π. Παναγιώτου Κοτσιναδέλλη καὶ ἀνέγνωσε τὰ πρῶτα κεφάλαια τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου (10-11-2015).

–Τὴν μεσημβρίαν μετά τοῦ ἁγίου Μιλητουπόλεως καὶ τῆς συμμετοχῆ πολλῶν κληρικῶν ἐτέλεσε τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου π. Παναγιώτου Κοτσιναδέλλη, ὠμίλησεν καταλλήλως καὶ διεβίβασεν τὰ συλλυπητήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὴν πρεσβυτέραν καὶ τὴν οἰκογένειαν αὐτοῦ. Ὁ π. Παναγιώτης ὑπηρετήσεν εὐδόκως τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπὴν εἰς τοὺς Ἱ. Ναοὺς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Berri Νοτίου Αὐστραλίας ἐπὶ σειρᾶν ἐτῶν (11-11-2015).

–Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου North Altona ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἔτους ἀπὸ τὴν τέλεσιν τῶν θυρανοίξιων αὐτῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον (15-11-2015).

–Προέστη συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (17-11-2015).

–Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου North Balwyn καὶ ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τὴν αἴθουσαν παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ (21-11-2015).

–Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸν τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης Malvern. Τό ἑσπέρας μετά τοῦ ἁγίου Μιλητουπόλεως καὶ ἄλλων ἐπισήμων παρέστη εἰς

τό επίσημον δείπνον δοθέν πρὸς τιμὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκ μέρους τῶν Ἑνοριῶν καὶ Κοινοτήτων μας εἰς τὸ Ultima Receptions Keilor (25-11-2015).

– Παρέστη μετὰ τοῦ ἀγίου Μιλητουπόλεως συμπροσευχόμενος κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος καὶ τῆ ὀνομαστικῆς ἑορτῆ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου (26-11-2015).

– Ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε κατὰ τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Sunshine (29-11-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Nunawading καὶ ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τὴν αἴθουσαν ὀπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ. (30-11-2015).

Κατὰ τὸν μῆνα Δεκέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:

– Παρέστη μετὰ τοῦ Θεοφιλεστάτου Μιλητουπόλεως κ. Ἰακώβου εἰς συνεδρίασιν τῆς ἐπιτροπῆς Καλάντων-Θεοφανείων (1-12-2015).

– Ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς St. Albans διὰ τὴν ἑορτὴν καὶ πανήγυριν τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἁγίας Βαρβάρας (3-12-2015).

– Ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξεν κατὰ τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Yarraville (5-12-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς St. Albans καὶ ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα (6-12-2015).

– Παρέστη εἰς τὴν ἑορταστικὴν ἐκδήλωσιν τῶν Καλάντων τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Preston (11-12-2015).

– Μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Μιλητουπόλεως κ. Ἰακώβου παρέστησαν εἰς τὴν ἐτησίαν ἐκδήλωσιν τῶν Καλάντων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς τὸ Festival Hall (20-12-2015).

– Ἐλειτούργησεν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου South Melbourne καὶ ἀνέγνωσε τὸ Χριστουγεννιάτικο μῆνυμα τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου (25-12-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg (27-12-2015).

Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως κ. Ἰακώβου

Κατὰ τὸν μῆνα Νοέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸν τῶν Ἁγίων Αναγύρων Oakleigh. (1-11-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν κατὰ τὴν πανηγυρικὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Mentone (8-11-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Fawkner (9-11-2015).

– Μετὰ τοῦ Ἐπισκόπου Δέσβης κ. Ἰεζεκιὴλ μετέβησαν καὶ συνελειτούργησαν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου North Altona ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν Θυρανοιξίων τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ (15-11-2015).

– Ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξεν κατὰ τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῶν Εἰσοδιῶν τῆς Θεοτόκου North Balwyn (20-11-2015).

– Ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξεν κατὰ τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Nunawading (29-11-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου Sunshine (30-11-2015).

Κατὰ τὸν μῆνα Δεκέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν κατὰ τὴν πανηγυρικὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Yarraville (6-12-2015)

– Τὸ ἑσπέρας ἔχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε κατὰ τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἁγίου Σπυριδῶνος εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Clayton (11-12-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξε κατὰ τὴν πανηγυρικὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Σπυριδῶνος εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Clayton (12-12-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξε κατὰ τὴν πανηγυρικὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Αναγύρων Oakleigh ὅπου καὶ ἐχειροθέτησε εἰς Πνευματικούς τὸν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον π. Γεώργιον Ἀδαμάκη καὶ τὸν ἐφημέριον π. Ἰωάννην Δεμερτζίδην (13-12-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Brunswick (15-12-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξε κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Dandenong (20-12-2015).

– Ἐλειτούργησε εἰς τὴν Ἱερὰν Μοῆν Ἀξιὸν Ἑστίν Northcote καὶ ἀνέγνωσε τὸ Χριστουγεννιάτικο μῆνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου (25-12-2015).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναὸν τῆς Παναγίας Ἐλεούσης Bacchus Marsh (26-12-2015).

– Τὸ ἑσπέρας ἔχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε κατὰ τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Brunswick (31-12-2015).

Γ' - Ε' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου

Κατὰ τὸν μῆνα Ὀκτώβριον ὁ Θεοφιλέστατος:

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης Athelstone καὶ ἐτέλεσε τὸ δμῆνον Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀθανασίου Δαλιανᾶ, ὅστις, προνοίᾳ Θεοῦ, ἐπισκεπτόμενος ἐκ Θεσσαλονίκης τὸν υἱὸν του εἰς Ἀδελαΐδα, ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος ἱερεὺς τῆς ἰδρυθείσης τὸ 1996 Ἑνορίας καὶ συνετέλεσε τὰ μέγιστα διὰ τὴν εὐστάθειαν αὐτῆς καὶ τὴν στεργρὰν πνευματικὴν θεμελιώσιν τῆς, ἀφήσας μνήμην ἀγαθὴν (Κυριακὴ 4-10-15).

– Προηόδρευσε συνεδρίασεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος (6-10-15).

– Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg (Κυριακὴ 11-10-15).

– Ἀνεχώρησεν εἰς Σύδνεϋ διὰ τὴν συμμετοχὴν του εἰς τὴν Ε' Ἐπισκοπικὴν Συνέλευσιν τῶν Κανονικῶν Ὁρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας.

Τὸ ἑσπέρας συνηντήθη μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. κ. Στυλιανοῦ, καὶ τῶν λοιπῶν Βοηθῶν Ἐπισκόπων, καὶ συνεζητήθησαν θέματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας (12-10-15).

– Συμμετέσχεν εἰς τὰς ἐργασίας τῆς Ε' Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῶν Κανονικῶν Ὁρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας.

Τὸ ἑσπέρας παρεκάθησεν εἰς δείπνον εὐγενῶς παρατεθέν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τοὺς Βοηθοὺς Ἐπισκόπους του (13-10-15).

–Ελειτούργησε καί ἐκήρυξεν, ἐπί τῆ ἱερᾶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκά, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Port Adelaide καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε τήν παρατεθεῖσαν εἰς τήν αἶθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑνορίας-Κοινότητος ἑόρτιον τράπεζα (Κυριακή 18-10-15).

–Προεξήρχε τῆς Ἑξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἡρακλέους Παρασκευᾶ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Thebarton (20-10-15).

–Ἐδέχθη τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. κ. Ἀμφιλόχιον, ὅστις συμμετέσχεν εἰς τὰς ἐργασίας τῆς Ε' Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῶν Κανονικῶν Ὁρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας εἰς Σύδνεϋ (22-10-15).

–Ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Thebarton τόν Ἁγιασμόν διὰ τούς τελειοφοίτους μαθητάς τοῦ φερωνύμου Κολλεγίου τῆς Ἑνορίας-Κοινότητος, ἐν ὄψει τῶν ἀρχομένων ἐξετάσεών των.

Παρέστη εἰς τήν ὑπό τῆς Ὑπουργοῦ Πολυπολιτιστικῶν Ὑποθέσεων τῆς Κυβερνήσεως Νοτίου Αὐστραλίας, Ἑριτ. κ. Zoe Bettison, παρατεθεῖσαν εἰς τό Κοινοβούλιον δεξιῶσιν ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν ὑπό τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Νοτίου Αὐστραλίας διοργανουμένων Δημητρίων 2015 (23-10-15).

–Ελειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἡλιοῦ Norwood καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Δοξολογίαν ἐπί τῆ ἐθνικῆ ἑορτῆ τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου καί παρηκολούθησε σχετικῆν ἐκδήλωσιν τῶν μαθητῶν τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς Ἑνορίας-Κοινότητος.

Παρεκάθησε καί εὐλόγησε ἑορταστικόν γεῦμα τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Νοτίου Αὐστραλίας εἰς τὰ πλαίσια τῶν κατ' ἔτος διοργανουμένων ἑορτασμῶν «Δημήτρια».

Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατὰ τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Salisbury, μεταφέρων εἰς τούς πιστούς τὰς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (Κυριακή 25-10-15).

–Μετέβη εἰς τήν κωμόπολιν Berri, ὅπου ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου, καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων εἰς τούς πιστούς τὰς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (26-10-15).

–Κατά τήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Σκέπης, ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg (28-10-15).

–Προεξήρχε τῆς Ἑξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Ἀντωνίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg, τοῦ ὁποίου τὰς πολλάς καί ἀόκνους πρὸς τήν Ἑνορίαν ὑπηρεσίας ἐπήνεσε κατὰ τόν ἐπικήδειον λόγον του (30-10-15).

Κατά τόν μήνα Νοέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:

–Ελειτούργησε καί ἐκήρυξε κατὰ τὰ μεθεόρτα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Salisbury καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Δοξολογίαν ἐπί τῆ ἐθνικῆ ἑορτῆ τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου, παρουσία τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Ἑνοριακοῦ Σχολείου καί τῶν πολιτικῶν καί δημοτικῶν ἀρχόντων, καί Ἀρτοκλασίαν τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Ν. Αὐστραλίας, εἰς τὰ πλαίσια τῶν ὑπό τῆς τελευταίας διοργανουμένων κατ' ἔτος Δημητρίων, ὀμιλήσας ἐπικαίρως. Ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε τήν ἑόρτιον τράπεζα, παρακαθημένου, μεταξύ τῶν ἄλλων, τοῦ Γενικοῦ

Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Νοτίῳ Αὐστραλίᾳ, Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου-Κωνσταντίνου Γούρα, κατὰ τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας τὰ χορευτικά τμήματα τῆς Ἑνορίας παρουσίασαν πλούσιο ἑορταστικό πρόγραμμα δημοτικῶν χορῶν, καί μετέφερον εἰς τούς συμμετέχοντας εἰς τήν Πανήγυριν τὰς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (Κυριακή 1-11-15).

–Προηόρρευσε συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος (3-11-15).

Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg ἐπί τῆ ἱερᾶ μνήμη τοῦ προστάτου τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Νικάνδρου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, παρεκάθησεν εἰς τό ἑόρτιον κέρασμα, προσφερθέν ὑπό τῶν κυριῶν τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος πρὸς τό ἐκκλησίασμα, καί ἐδέχθη τὰς εὐχάς τῶν προσελθόντων κληρικῶν καί εὐσεβῶν χριστιανῶν εὐχαριστήσας αὐτούς (4-11-15).

–Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἡλιοῦ Norwood κατὰ τόν Ἑσπερινόν τῆς Συνάξεως τῶν Παμμειγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ (7-11-15).

–Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν καταλλήλως διαμορφωμένον χώρον τῆς αἰθούσης τῆς Ἑνορίας Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Athelstone, συμπροσευχομένου καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος στή Νότιο Αὐστραλίᾳ, Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου-Κωνσταντίνου Γούρα, καί ἐν συνεχείᾳ, λιτανευθείσης τῆς εἰκόνας τῶν Ἁγίων μέχρι τόν χώρο, στόν ὁποῖον ἀνεγείρεται ὁ νέος Ἱερός Ναός, ἔθεσε τόν σχήματος σταυροῦ θεμέλιο λίθον καί ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῆς θεμελιώσεως τοῦ νεοανεγειρομένου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης. Τήν τελετήν παρηκολούθησε πλῆθος πιστῶν, πρὸς τούς ὁποίους ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς ἀνεγέρσεως Ἱερῶν Ναῶν διὰ τήν πνευματικὴν μας ζωήν.

Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατὰ τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τήν ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νεκταρίου Croydon Park (Κυριακή 8-11-15).

–Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν ὡς ἄνω πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν καί ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν κ. Δανιήλ Bradshaw, καθηγητὴν φυσικῆς καί μαθηματικῶν, πρὸς τόν ὁποῖον ἀπῆρθυνε λόγους συμβουλευτικοῦς διὰ τὴν ἀποβῆ ἢ διακονία του θεοφιλῆς. Ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε τήν παρατεθεῖσαν ἑόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τὰς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (Κυριακή 9-11-15).

–Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg ἐπί τῆ ἱερᾶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (13-11-15).

–Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Prospect.

Παρευρέθη στό ὑπαίθριον πανηγύρι τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Νοτίου Αὐστραλίας, λαβόν χώραν εἰς τόν αὐλειον χώρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Salisbury, διοργανωθέν εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἐτησίων αὐτῆς ἐκδηλώσεων «Δημήτρια» (Κυριακή 15-11-15).

–Ἐδέχθη τόν ἐν Μαδαγασκάρῃ ἱεραπόστολον, Πανος. Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀπόστολον Ἀποστολάκην (17-11-15).

–Κατά τήν ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Port Adelaide (21-11-15).

–Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Thebarton (Κυριακή 22-11-15).

–Ἀνεχώρησεν εἰς Μελβούρνην, ὅπου παρεκάθησεν εἰς

τό έόρτιον δείπνον τών όνομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου (25-11-15).

-Συμπροσευχήθηκε από του Ιεροῦ Βήματος εις τόν Καθεδρικόν Ιερόν Ναόν Αγίου Εὐσταθίου South Melbourne κατά τήν Θεϊάν Λειτουργίαν επί τή ιερά μνήμη του Όσιου πατρός ήμῶν Στυλιανου του Παφλαγονος, προστάτου του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανου. Έν συνεχεία παρεκάθησεν εις τό υπό τής Κεντρικής Φιλοπτώχου Αδελφότητος Μελβούρνης και Βικτωρίας παρατεθέν εις τήν Αίθουσαν Τελετών τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής έόρτιον γεῦμα, μετά Κληρικῶν και λαϊκῶν συνεργατῶν του έργου τής Εκκλησίας.

Ανεχώρησεν εκ Μελβούρνης επιστρέφων εις Αδελαϊδα (26-11-15).

-Παρευρέθη εις τήν επίσημον έναρξιν του φεστιβάλ «Γλέντι» (28-11-15).

-Ελειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν Ιερόν Ναόν Αγίου Παντελεήμονος Glenelg.

Έχοροστάτησε και εκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν Έσπερινόν εις τόν έορτάζοντα Ιερόν Ναόν Αγίου Ανδρέου Noarlunga (Κυριακή 29-11-15).

-Ελειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν ως άνω πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν και έν συνεχεία εὐλόγησεν έόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τάς ευχάς και ευλογίας του Σεβασμιωτάτου (30-11-15).

Κατά τόν μήνα Δεκέμβριον ό Θεοφιλέστατος:

-Εὐλόγησε και παρεκάθησε στό χριστουγεννιάτικον γεῦμα τών ήλικιωμένων τής Ένορίας-Κοινότητος Αγίου Γεωργίου Thebarton, όμιλήσας διά τήν μεγάλην δεσποτικήν έορτήν τών Χριστουγέννων (1-12-15).

-Έχοροστάτησε και εκήρυξεν εις τόν Ιερόν Ναόν Προφήτου Ηλιου Norwood κατά τόν Έσπερινόν τής ιεράς μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνου, προστάτου του φερωνύμου Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Νοτίου Αὐστραλίας, τά μέλη του όποιου έψαλαν κατασκευτικώς δοξολογούντες τόν Θεόν και αιτούμενοι τίς πρεσβείες του προστάτου των (3-12-15).

-Ελειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν Ιερόν Ναόν Αγίου Παντελεήμονος Glenelg επί τή ιερά μνήμη τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας (4-12-15).

-Ελειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Thebarton επί τή ιερά μνήμη του Όσιου Σάββα του Ηγιασμένου και του Αγίου Μάρτυρος Διογένους, ευχηθείς εις τόν έορτάζοντα Ιερατικώς Προϊστάμενον, Αιδ. Πρωτ. π. Διογένην Πατσούρη (5-12-15).

-Μετέβη εις τήν κώμην Wallaroo, όπου ελειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου και έν συνεχεία εὐλόγησεν έόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων εις τούς πιστούς τάς ευχάς και ευλογίας του Σεβασμιωτάτου (Κυριακή 6-12-15).

-Έχοροστάτησε και εκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν Έσπερινόν εις τόν έορτάζοντα Ιερόν Ναόν Αγίου Σπυριδωνος Unley (11-12-15).

-Ελειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν ως άνω πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν και έν συνεχεία εὐλόγησεν έόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τάς ευχάς και ευλογίας του Σεβασμιωτάτου (12-12-15).

-Ελειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν Ιερόν Ναόν Προφήτου Ηλιου Norwood.

Τό έσπέρας, έν όψει τής περιόδου τών Χριστουγέννων

και τής προετοιμασίας μας για τήν οὐσιαστική συμμετοχή μας στό Μυστήριον τής Σαρκώσεως του Θεου και Λόγου, έτέλεσε τό Μυστήριον του Αγίου Ευχελαίου εις τόν Ιερόν Ναόν Αγίου Παντελεήμονος Glenelg, μετά τό πέρας του όποιου οι κυρίες τής Κεντρικής Φιλοπτώχου Αδελφότητος προσέφεραν στους συμμετασχόντας καφέ και γλυκίσματα (Κυριακή 13-12-15).

-Προήδρευσε συνεδριάσεως του Πρωτοβαθμιου Πνευματικού Δικαστηρίου (16-12-15).

-Προεξήρχε τής Έξοδιου Ακολουθίας εις τόν Ιερόν Ναόν Γεννήσεως του Χριστου Port Adelaide του αιμνήστου Ιωάννου Ψαθά, διατελέσαντος μέλος του Συμβουλίου επί 25ετία περιπου, τά 10 τελευταία εκ των όποιων έτων υπηρέτησε και ως νεωκόρος του Ι. Ναου (17-12-15).

-Προήδρευσε κοινής συνεδριάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και τής Φιλοπτώχου Αδελφότητος τής Ένορίας Αγίου Παντελεήμονος Glenelg (18-12-15).

-Ελειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν Ιερόν Ναόν Αγίου Παντελεήμονος Glenelg.

Τό έσπέρας παρηκολούθησε τήν Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσιν τής Νεολαίας τής Ένορίας-Κοινότητος Προφήτου Ηλιου Norwood, όμιλήσας επικαιρώς και μεταφέρων τάς ευχάς και ευλογίας του Σεβασμιωτάτου (Κυριακή 20-12-15).

-Εδέχθη ομάδα νέων τής Ένορίας-Κοινότητος Αγίου Γεωργίου Thebarton, υπό τόν Έφημέριον αυτής Αιδ. Πρεσβ. π. Κωνσταντινον Σκουμπουρδήν, οι όποιοι έψαλαν Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα (23-12-15).

-Έχοροστάτησε κατά τήν Ιεράν Ακολουθίαν τών Μεγάλων Ωρών, ελειτούργησε και εκήρυξεν εις τόν Ιερόν Ναόν Αγίου Παντελεήμονος Glenelg.

Έχοροστάτησε και εκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν Έσπερινόν εις τόν έορτάζοντα Ιερόν Ναόν Γεννήσεως του Χριστου Port Adelaide, μεταφέρων τάς ευχάς και ευλογίας του Σεβασμιωτάτου (24-12-15).

-Ελειτούργησε και εκήρυξεν, κατά τήν Θεϊαν Λειτουργίαν τών Χριστουγέννων, εις τόν ως άνω πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν.

Παρεκάθησεν εις γεῦμα ευγενώς παρατεθέν έν τή οικία του έορτάζοντος Αιδ. Οικον. π. Χρήστου Κελιδου (Χριστουγεννα 25-12-15).

-Έχοροστάτησε κατά τόν Έσπερινόν εις τήν άγγλικήν τής Κεντρικής Νεολαίας επί τή ιερά μνήμη του προστάτου αυτής Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου εις τόν Ιερόν Ναόν Αγίου Σπυριδωνος Unley, κατά τόν όποιον εκήρυξεν ό υπεύθυνος τής Κεντρικής Νεολαίας Αιδ. Πρεσβ. π. Μιχαήλ Ψαρομμάτης, και έν συνεχεία ό Θεοφιλέστατος εὐλόγησε τό παρατεθέν υπό τής Ένορίας-Κοινότητος έόρτιον δείπνον (26-12-15).

-Ελειτούργησε και εκήρυξεν εις τήν Ιεράν Μονήν Αγίου Νεκταριου Croydon Park (Κυριακή 27-12-15).

«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

242 Cleveland Street, Redfern, 2016

Έπίσημο όργανο τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αὐστραλίας

Έκδίδεται από Συντακτική Έπιτροπή

Υπεύθυνος εκδόσεως: Έπίσκοπος Απολλωνιάδος κ. Σεραφεϊμ

Τεχνική έπιμέλεια: Πρωτοπρεσβύτερος π. Άγγελος Άλιφιεράκης

www.voiceoforthodoxy.com

Έκτύπωση: Impress Colour Tel: 9604 8711