

«Ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός
ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με Πατρὸς». (Ἰωάν. 14:24)

«Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου,
καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέροις γλώσσαις». (Πράξεις 2:4)

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

VOICE OF ORTHODOXY

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Συντάσσεται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς προνοία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
242 Cleveland St., Redfern, 2016. Tel. 9698 5066

OFFICIAL PUBLICATION OF THE GREEK ORTHODOX
ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA
Ἐτησία Συνδρομή - Annual Subscription \$ 20.00



VOLUME 30 No 6

Print Post Approved PP 24555000018

Τεύχος 336

Ἰούνιος / June 2008

ΑΜΦΙΒΟΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ὑπὸ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ

Μέρος Α'

Κατὰ τὴν ἐφετεινὴ Ἱεροδικὴ Ἐορτὴ τῆς Ῥωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας (29 Ἰουνίου 2008), ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης **Βαρθολομαῖος** ἐθεώρησε ὑποχρέωσή του νὰ μεταβεῖ αὐτοπροσώπως εἰς Ῥώμη γιὰ τοὺς ἐν λόγῳ Ἐορτασμοὺς, ἀντὶ νὰ ἀρκεσθεῖ εἰς τὴν ἐπικρατήσασα συνήθεια ἀποστολῆς Ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας (ὅπως γίνεται ἀμοιβαίως ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ '60).

Ὡς αἰτία καὶ λόγος τῆς αὐτοπροσώπου μεταβάσεως καὶ συμμετοχῆς του, ἔσπευσεν ἀτυχῶς ὁ Πατριάρχης νὰ δηλώσῃ ὅτι τοιοῦτοτρόπως «ἀνταποδίδει» τὴν αὐτοπροσωπὴ παρουσία καὶ συμμετοχὴ τοῦ **Πάπα Βενεδίκτου 16^{ου}**, εἰς τὴν Ἱεροδικὴ Ἐορτὴ τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως (30 Νοεμβρίου 2006).

Πρέπει ὅμως νὰ ὑπενθυμίσωμε μὲ ὄλον τὸν σεβασμὸ πού ἐπιβάλλεται, ὄχι μόνον ἀπὸ τὰ ἀξιώματα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, ὅτι κακῶς συνεβούλευσαν τὸν Παναγιώτατον οἱ θεολογικοὶ Σύμβουλοί του εἰς τὸ νὰ δώσῃ αἰτιολογίαν, ἢ ὅποια δὲν εὐσταθεῖ. Καὶ πού οὐδεὶς ἄλλωστε ἐτόλμησε νὰ τοῦ τὴν ζητήσῃ, πλὴν βεβαίως τῶν μονίμως ἐν θρασύτητι «Ἐνισταμένων» καὶ φαρισαϊκῶς **μυκτηριζόντων** «φρυκτωρῶν» τοῦ Παλαισημερολογητισμοῦ. Καὶ τοῦτο ὅπωςδήποτε δὲν περιποιεῖ τιμὴν εἰς τὴν ἐνιαίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου!

Πρέπει πάντως νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι μετὰ τὸν λεγόμενον «Διάλογον τῆς Ἀγάπης», πού ἐγκαινίασαν ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καὶ ὁ Πάπας Παῦλος ὁ 6^{ος}, ἀποτελεῖ **ἐθιμικὴν** ὑποχρέωσις εἰρηνικῆς συμπεριφορᾶς, τὸ νὰ ἐπισκέπτεται τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον κάθε νεοεκλεγόμενος Πάπας. Ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ νεοεκλεγόμενος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τὸ Βατικανόν.

DOUBTFUL SYMBOLS

By Archbishop Stylianos of Australia

Part 1

During this year's Thronal Feast of the Roman Catholic Church (29th June 2008), Ecumenical Patriarch **Bartholomew** considered it his obligation to attend the relevant Celebrations personally in Rome, rather than abide by the prevailing custom of sending an official Delegation (which had been a mutual arrangement since the mid 1960s).

The Patriarch unfortunately stated that the reason for his **personal** attendance and participation was to '**reciprocate**' the personal attendance and participation of **Pope Benedict XVI** at the Thronal Feast of the Church of Constantinople (30th November 2006).

We must however point out, with all due respect, not only on account of the **offices** involved but also due to the **truth** of the matter, that His All Holiness was poorly counseled by his theological Advisers in order to give an explanation that is **unsound**. Not that anyone had before dared to seek an explanation, except of course for the permanently audacious 'objectors' and pharisaically **teasing** 'luminaries' of the Old Calendar sect. And this certainly affords no honour to the entire Hierarchy of the Ecumenical Throne!

We should recall nonetheless that following the so-called 'Dialogue of Love' inaugurated by Patriarch Athenagoras and Pope Paul VI, it is a **customary** obligation of peaceable behaviour for every newly-elected Pope to visit the Ecumenical Patriarchate. And likewise, for a newly-elected Ecumenical Patriarch to visit the Vatican.

Consequently, by visiting the Ecumenical Patriarchate for the first time, Pope Benedict was not creating a **new obligation** for Patriarch Bartholomew.

Συνεπῶς, ἐπισκεπτόμενος ὁ Πάπας Βενέδικτος διὰ πρώτην φορά τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, δέν ἐδημιούργει **νέαν ὑποχρέωση** εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον. Πρὸ πολλοῦ ὁ Βαρθολομαῖος εἶχεν ἐπισκεφθεῖ τὸ Βατικανόν, μετὰ τὴν εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον ἀνύψωσίν του. Καί ἔκτοτε ἄλλωστε, συνεχῶς ἀνταποκρίνεται εἰς ἰδιαίτερας προσκλήσεις ὄχι μόνον ἐν Ῥώμῃ, ἀλλὰ καὶ ἄλλων Ῥωμαιοκαθολικῶν Κέντρων ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ ἢ ἐν Ἀμερικῇ, δι' ἀσημάντους μάλιστα κάποτε λόγους καὶ ἐπετειούς.

Τὸ ὅτι ὁ Πάπας Βενέδικτος 16^{ος} ἐδέησε νὰ πραγματοποιήσῃ τὴν πρώτην του ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Φανάρι **κατὰ τὴν Θρονικὴν Ἑορτήν** τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἦτο ἀπλῶς διὰ νὰ δοθεῖ μεγαλυτέρα ἔμφασι καὶ λαμπρότητα εἰς τὴν ἰδικὴν του παρουσίαν!

Ὁ γράφων, ἐπειδὴ κατὰ κόρον ἔχει ἐπισημάνει –**γραπτῶς καὶ προφορικῶς**– πλείστα ὅσα **θεολογικῶς** «ἀνοικονόμητα», εἰς τὰς ἐν προκειμένῳ συναντήσεις καὶ «συμπροσευχάς» κατὰ τὴν ἐκατέρωθεν Θρονικὴν Ἑορτήν, πρέπει νὰ τονίσῃ ὅτι τὰ τοιαῦτα «καθιερώθησαν» πολὺ πρὸ τῆς Πατριαρχείας Βαρθολομαίου.

Ἦδη ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀειμνήστου **Ἀθηναγόρου**, μέ ἀμιλλωμένους ἐν τούτῳ «ἀρχιτέκτονας» τοὺς ἀειμνήστους πλέον Χαλκηδόνας **Μελίτων** καὶ Ἀμερικῆς **Ἰακώβον**, οἱ ὅποιοι καὶ δέν ἔπαυσαν νὰ «αὐτοσχεδιάζουν» ἐκάστοτε κατὰ τὸ δοκοῦν, μέ ἀποκορύφωμα ὡς γνωστὸν τὸν ὄλως **ἀνανταπόδοτον** καὶ ἄκρως **παραπλανητικόν** «λειτουργικόν ἀσπασμόν»!

Δέν εἶναι ἄλλωστε ἄγνωστον ὅτι τὸν ἀπαράδεκτον αὐτὸν ἀσπασμόν κατεδίκασεν ὁ γράφων, δι' ἀπολύτως **δογματικῆς** ἐπιχειρηματολογίας εἰς δημοσίευσμά του ἐν Ἐπισήμῳ Πανηγυρικῷ Τόμῳ (καὶ μάλιστα ζώντων ἀκόμη τῶν Εἰσηγητῶν τοῦ τοιοῦτου ἐντός τῆς θ. Λειτουργίας ἀσπασμοῦ!), διὰ τοῦτο καὶ **οὐδέποτε** τὸν ἐπέτρεψε κατὰ τὰς συναντήσεις τῆς 20ετοῦς Προεδρείας του ἐν τῷ Θεολογικῷ Διαλόγῳ.

Γεγονός ὅμως ἀναντίρρητον εἶναι ἀτυχῶς ὅτι ὁ σημερινὸς Πατριάρχης, ἀπὸ νεαρῶτάτης ἡλικίας «συγχρωτιζόμενος» μέ τοὺς ἐν Βατικανῷ, καὶ μετεκπαιδευθεὶς εἰς τὰ ἀκαδημαϊκὰ Ἰδρύματά των, θά ἔπρεπε νὰ τοὺς εἶχε γνωρίσει **καλύτερον**. Ὅποτε ἀσφαλῶς καὶ δέν θά **ἐπλειοδότει** ἐν ἀκράτῳ αἰσιοδοξίᾳ, ὡς πράττει σήμερον, **ὑπερβαίνων** οὕτω τοὺς μνημονευθέντας «πρώτους διδάξαντάς» τὸν τοιοῦτον Οἰκουμενισμόν! Ἐκεῖνοι ἐπὶ τέλος δέν διέθεταν ἰδιαίτεραν θεολογικὴν παιδείαν καὶ ἄνεση ἐπιδόσεων εἰς ξένας γλώσσας, καὶ δὴ τὴν Ἰταλικήν.

Ἐνα δευτέρον ἐπιβαρυντικόν στοιχεῖον, τὸ ὅποιον θά ἔπρεπε νὰ ὑπαγορεύσει μεγαλυτέραν

Long before, Bartholomew had visited the Vatican following his election to the Ecumenical Throne. Moreover, since then, he continually accepts special invitations not only from Rome, but also from other Roman Catholic centres in western Europe or America, some of which stem from insignificant reasons and anniversaries.

The fact that Pope Benedict XVI decided to conduct his first visit to the Phanar **during the Thronal Feast** of Constantinople was simply to give greater emphasis and splendour to his own presence!

The writer, having pointed out – both **in writing** and **verbally** – a host of **untheological** occurrences in the encounters and ‘common prayers’ of the Thronal Feasts on either side, must emphasize that these became ‘established’ long before Bartholomew became Patriarch.

In fact, from the days of the late Patriarch **Athenagoras**, assisted by the ‘architects’ in this regard, the now late Metropolitan **Meliton** of Chalcedon and Archbishop **Iakovos** of America who, concurring with each other, did not cease to ‘improvise’ and to dare certain things which were **contrary** to the Orthodox liturgical ethos.

The Patriarchal Representative, during the Service of the Roman Pontiff in the Church of St Peter, is indeed officially present ‘near the throne’, yet he does not **‘preside’** nor does he ‘concelebrate’! As such, the **mantle** and the **pastoral staff** are not only superfluous, but would also be easily misunderstood, something which precisely gave an excuse for all malevolent people to fabricate stories concerning a supposedly already achieved ‘union’.

The climax however of the ‘in-coherence’ at hand is the totally **unreciprocated** and highly **misleading** ‘liturgical greeting’!

It is not at any rate unknown that the writer denounced this unacceptable greeting, through totally **doctrinal** argumentation in his article within an official publication (while the instigators of this greeting were still alive!), which is why he **never** allowed it during the meetings of his 20-year Chairmanship of the Theological Dialogue.

It is still an undeniable fact unfortunately that the current Patriarch, having been ‘associated’ with the people of the Vatican from a very young age, and having conducted postgraduate studies in their academic institutions, should have known them **better**. In which case he would not **outbid** himself in sheer optimism, as he does today, thereby **exceeding** those already mentioned who ‘first taught’ this kind of Ecumenism! They, in the last analysis, did not

προσοχήν καί αυστηρότητα εἰς τὰς ἐν προκειμένῳ ἐπικοινωνίας καί δημοσίας δηλώσεις ἢ ἐκδηλώσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, εἶναι τό γεγονός ὅτι οὐδείς τῶν Προκατόχων τοῦ σημερινοῦ Πάπα Βενεδίκτου εἶχεν ἐκτεθεῖ ἀνεπανορθώτως ἔναντι τῆς Ὁρθοδοξίας ὅσον οὗτος, τόν ὁποῖον ἐπί δεκαετίας εἶχαμεν οἱ πάντες γνωρίσει ὡς «πρωτοποριακόν» ἐν τῇ Ἐκκλησιολογίᾳ διαπρεπή Καθηγητή Joseph Ratzinger, σκαπανέα δέ θαρραλέον τῆς Β' Βατικανῆς Συνόδου.

Τρίτον ἐπιβαρυντικόν κατά τήν παροῦσαν ἱστορική συγκυρία σύμπτωμα, ὑπῆρξεν ἡ περίεργος τοῦ σημερινοῦ Πάπα σπουδή νά κηρύξει ἐκεῖνος καί οὐχί ἄλλος τό τρέχον ἔτος ὡς Ἐπετειακόν Ἔτος ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Ἀπ. Παύλου, ἑορτασμόν εἰς τόν ὁποῖον ἄνευ τῆς παραμικρᾶς ἐπιφυλάξεως καί διαφοροποιήσεως, «**συνετάχθη**» καί ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Ἐνῶ, ὅπως θά ἐκθέσωμεν ἀναλυτικώτερον εἰς τήν ἐπομένην συνέχειαν τοῦ ἄρθρου μας, πλείστοι ὅσοι λόγοι θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἀποτρέψει τόν σημερινό Πάπα – ἔστω ἐξ ἀδελφικῆς ἀβρότητας, ἂν ὄχι **θεολογικῆς** συνεπειᾶς – νά ἐπιχειρήσει προπετῶς τοιαύτην καθαρῶς **καιροσκοπικήν** προβολήν τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν.

(συνεχίζεται)

possess particular theological education and fluency in foreign languages, especially Italian.

A second detrimental factor, which should dictate greater **caution** and **strictness** on the part of Ecumenical Patriarch Bartholomew in his **communications** and public **statements** or **manifestations**, is that none of the predecessors of today's Pope Benedict had been **irreparably** exposed *vis-à-vis* Orthodoxy as he, whom all of us had for decades come to know as the eminent Professor Joseph Ratzinger, a 'pioneer' in Ecclesiology, and a courageous ground-breaker at the Second Vatican Council.

A third detrimental symptom of the current historical circumstance was the curious haste with which today's Pope – rather than anyone else – proclaimed this year to be the **Anniversary Year** of the repose of the Apostle Paul, a celebration to which Patriarch Bartholomew also '**joined himself**' without the slightest reservation or differentiation. While, as we shall see in greater detail in the continuation of this article, many reasons should have averted the current Pope – even out of brotherly **courtesy**, if not **theological** consistency – from attempting to advance such a purely **opportunistic** promotion of the Apostle to the Nations.

(to be continued)
Translation by DK



Eight graduates received their ecclesiastical awards from the hand of the College Dean, His Eminence Archbishop Stylianos, who also presided at the special Doxology Service for the event. Another two graduates received their awards in absentia, being overseas and interstate respectively.

The Church: God's Miraculous Presence Here on Earth

Part I

by Philip Kariatlis

Although the twentieth century saw immense interest and focused study specifically in the area of ecclesiology – so much so that this century even came to be known as the century of the Church in the theological arena – the precise nature of the Church, for many, still remains unknown. Indeed, even though many of our faithful may lead an ecclesial life, if they were asked quite simply, ‘what is the Church’, or ‘what is its unique identity’ many would find themselves perplexed as to how to reply. Indeed, different answers would be given according to what was believed to be the distinguishing nature of the Church.

And so, in response to this question, some would claim that the Church primarily is a community of people who hold the same beliefs, whilst others would want to espouse an understanding, which would see the Church purely as a society of people who held the same morals and values in life. However, with such an understanding, the former group, for example, could quite easily be led to think that knowledge and belief in certain doctrines is what was all-important and all-sufficient, in this way undervaluing the need for actually attending Church. Or worse, these people could even be led to conclude that having certain ministries such as that of the priesthood or episcopate was not absolutely necessary since the decisive factor would be each person’s knowledge and rational or intellectual capacity. However, what would be the benefit of knowing all of the Church’s doctrines yet never going to Church to participate in the eucharistic *synaxis* so as to become united to Christ by the Holy Spirit, in this way becoming by grace all that God is by nature?

The second group, on the other hand, in having identified the Church purely with certain virtues would be most concerned to see to it that its members led an impeccably pure and morally upright life, yet with no concern for becoming acquainted with, and then teaching the salvific doctrines of the Church. For instance, the sole criterion for such people could easily be the alleged holiness of a certain priest or elder with no interest if that person was actually teaching the faith correctly. And so, such people would say, ‘what a saintly man’ even though his teachings and spiritual advice may fall far short from the overall consensus of the Fathers with regards to the faith and teaching of the Orthodox Church. Moreover, in identifying the Church purely with the ‘clean’ they would have overlooked the fact that the Church exists for all people – sinners and holy alike.

And so, in order to answer this seemingly straightforward question, namely ‘what is the Church’ we will



need to look to the Scriptures and to the entire Christian Tradition of the Church. Now, it has to be said from the outset, that it is not that doctrine or morality are not important for the Church. However, we will need to see what is the distinguishing feature of the Church which differentiates it from all other assemblies. It is to this that we now turn.

The first point that needs to be stated is that the term *ekklesia* is not unique to the Christian tradition. The Old Testament Scriptures borrowed the term from the ancient Greeks, yet modified it to suit their needs. Already, five centuries before Christ, the classical Greek world – especially as witnessed in the writings of Plato, Aristotle and Thucydides – used this word to denote their assemblies of citizens within an individual city-state. Indeed, it was at such gatherings that all important decisions were made pertaining to the people as a whole, much like our modern day parliament. A herald would summon the citizens together into a specific place in order to decide upon matters that affected the state as a whole. Accordingly, the *ekklesia* in the ancient Greek world was a democratically elected assembly of people coming together to legislate on certain laws.

Etymologically speaking this is also the literal meaning of the term. Coming from the Greek preposition, ‘*ek*’, meaning ‘out of’ and the verb, ‘*kaleo*’ – I call – *ekklesia* signified those who had been called out of a certain geographical area in order to gather into a specific place as a result of a call or invitation. Most importantly, *ekklesia*

did not mean a gathering which had come together of its own accord, but one which had been summoned to do so for a specific reason and by a specific person – in the case of the ancient Greeks it was the herald. And so, unlike those who would argue today that the Church is a purely human gathering, which comes together of its own accord, already we can see that this has never been the meaning of the term, even from ancient times. As we shall see below, in the case of the Church of the Old and New Testaments, it was God who was the One summoning his people together to be with them and to bestow upon them, by grace, all that He was and had.

In the Old Testament, the term *ekklesia*, a translation of the Hebrew *qahal*, is found already in the books of Leviticus, Numbers and Deuteronomy. In Deuteronomy, for example, we find the term '*ekklesia tou Theou*' – namely, 'the Church of God' (Deut 23:1-9). This expression was adopted by the Greek speaking Jews to describe those who had been called by God to constitute his assembled people. Indeed, it was believed that God was present amongst his people – establishing covenants, speaking through his prophets – acting, empowering, inspiring and enabling them to be the assembly of people that God wanted them to be. Accordingly, the term *ekklesia*, in the Old Testament Scriptures, was a technical term implying a gathering of God's people in which God was present, but from afar, as will now become apparent when compared to his presence in the New Testament Church and beyond.

In reading the New Testament, the first thing that we come to discover is that the Church was not a purely human gathering, but one which belonged to God – cf. Acts 20:28, 'the Church of God in Jesus Christ' – and one which had been gathered and headed by God in Jesus Christ by the grace of the Holy Spirit. Of paramount significance is the fact that the early Christians firmly believed that God was responsible for summoning them together in order to be with them and to communicate to them everything that He was so that the entire world could share in his eternal beatitude. Indeed, in calling them together, God himself was really present in a most intimate way through his Son and Spirit.

Now, taking the only mention of the word, *ekklesia* in the Gospels – found in the Gospel according to Saint Matthew – right away we see that the Church was a gathering of people called by God to be in communion with Jesus Christ. Immediately after the confession of faith by Peter on behalf of all the disciples to Jesus' question of 'who do you say that I am?' (Mt 16:15) – to which came the response, 'You are the Christ, the Son of the living God' (Mt 16:16) – there is mention of the Church. Christ said: 'And I tell you, you are Peter and on this rock I will build my Church and the gates of Hades will not prevail against it' (Mt 16:18). The significant point in this case is the fact that together with the confession of Jesus as the Christ, there is the Church, which signifies that it is only within the context of communion with Christ that the Church's deepest nature can be unequivocally and

definitively revealed. Conversely, as we read in the letter to the Ephesians, there is also, in a sense, no Christ today without the *ekklesia* since the Church is 'the fullness of Him who fills all in all' (Eph 1:23).

Indeed, the witness of the Scriptures regarding the Church's intimate communion with Christ, and Christ's intimate communion with the Church is very clear on this: for example, Jesus is called the bridegroom, the Church is the bride; Jesus is the head, the Church is the body; Jesus is the new Adam, the Church is the new Eve; Jesus is the cornerstone, the Church is the building blocks, Jesus is the vine, the Church is the branches. Church and Christ go together, and one cannot be thought of apart from the other. So, already from the New Testament vision of the Church we can see that the Church is the very presence of Christ right down here on earth.

Having affirmed the presence of Christ in the Church, a question, which justifiably arises, is how this is actually possible since forty days after his resurrection, Christ ascended into the heavens. However, as the Scriptures reveal, Jesus Christ promised that He would not leave his Church orphaned but that He would send the Holy Spirit into the Church (cf. Jn 14:26). Indeed, on the day of Pentecost, as the book of the Acts of the Apostles tells us, the Holy Spirit descended upon the Church clothing the disciples with an indestructible power from on high. Furthermore, we learn that the Holy Spirit came down upon the disciples as a mighty wind and rested upon them as tongues of fire enabling them to witness with great zeal to the glory of the Son of God. And so, the Spirit's presence in the Church is also underlined; indeed his role has continued to be one which has led the faithful, through Christ, to the Father.

Indeed, it is a doctrine of the Eastern Orthodox tradition that Christ and the Spirit always act together in their action towards the world. Whilst Christ became incarnate and in this way gave the Church its 'body', it was the Spirit who breathed life into this body thereby 'animating' (i.e. giving it a spiritual or Spirit-filled existence) and preparing it for its universal mission in the world. That is to say, the Church must also be seen as a product of the Holy Spirit who constituted it as the historical gathering of Jesus and has led it throughout the centuries, in Christ, to a communion with God the Father. St Irenaeus of Lyons, a second century father, said that Christ and the Spirit have always acted together in the world as 'the two hands of God, namely by the Son and the Spirit.'¹ Consequently, it is only through the presence of the Holy Spirit that the Church can exist as the sacrament of salvation and the presence of Christ offering to the faithful a real encounter with the Son of God in history.

In the next part it remains to be seen how the presence of God within the Church would be maintained and preserved throughout the centuries.

1. *Adv. Haer.* 4,14,2



St Andrew's Greek Orthodox Theological College

THANKSGIVING SERVICE FOR GRADUATES

On Monday 2 June 2008, St Andrew's reinstated its traditional thanksgiving service for graduates after four years of technical restructuring to its programs of study. Eight graduates received their ecclesiastical awards from the hand of the College Dean, His Eminence Archbishop Stylianos, who also presided at the special Doxology Service for the event. Another two graduates received their awards *in absentia*, being overseas and interstate respectively. The recipients were as follows:

Bachelor of Theology along with a Master of Arts (four year program of study): Rev. Evmenios Vasilopoulos; Rev. Athanasios Giatsios; Andrew Boucas (*in absentia*); Demos Nicolaou; Dimitri Papaikonomou; Anthony Picardi. **Bachelor of Theology:** Priest-Monk Eusebios of Pantanassa Monastery. **Master of Arts (specialising in Theological Studies):** John Athanasiou (*in absentia*); Andrew Kapos; Peter Kariatlis.

In his address to the congregation in the Cathedral, His Eminence Archbishop Stylianos underlined the ongoing role of the College which, by its very existence, provides a witness to Orthodox scholarship and ethos amidst what he described as "an unhappy world". There were, he added, too many people to thank for enabling the College to reap a new harvest of graduates each year, far from their families' country of origin.

"Orthodoxy is not a denomination next to many others. It is the Church which continues the common heritage of the first Christian millennium and, precisely for this reason, its responsibility is greater", the Archbishop concluded.

All graduates stood on the *solea* of the Cathedral while the College Dean read over them a Prayer of Dedication. This moving and deeply theological prayer is indicative of the fact that the College does not see itself purely as an academic institution, but also as an organic part of the Church from which its students are, in the sense of the Gospels, "sent out".

Following this, and while still in the Cathedral, His Eminence decorated with the Gold Cross of St Andrew two remarkable members of the Academic Faculty who have served the College selflessly since its inception in 1986 – Dr Guy Freeland and Dr John Lee. This is the highest award of the Greek Orthodox Archdiocese of Australia, bestowed on the basis of outstanding service to the Church and community. Understandably, therefore, both recipients were visibly moved as they each received the Cross. Having offered their knowledge and dedication over the past two decades with unfeigned modesty, neither had ever expected such a distinction. Furthermore, as Orthodox

Christians of non-Greek background, their recognition on behalf of the Church had an added significance.

Both recipients had the opportunity to address the gathering in the Main Hall while refreshments were being served. Before doing so, however, their respective citations were read aloud, and these are reproduced below for the information of our readers.

Guy Freeland BA (Bristol 1960) *CertHistPhilSc* (Cambridge 1963) PhD (Bristol 1965)
Born Tunbridge Wells, Kent, England 1938.
Educated Dover College, Kent 1951-1957.
BA (Hons in Philosophy and Psychology), University of Bristol 1960.
Postgraduate Studentship at Churchill College, Cambridge 1962-63.
Married Jill Rosemary Rayson 1963; one son and a daughter; one grandchild.
Certificate in History & Philosophy of Science, Cambridge 1963.
PhD (in Psychology) Bristol 1965.
Arrived in Australia late 1964 to take up appointment as Lecturer in Scientific Thought at the University of New South Wales. Retired in 1998 as Senior Lecturer in History and Philosophy of Science.
Founding Member, Australasian Association for the History & Philosophy of Science 1967.
President, Australasian Association for the History & Philosophy of Science 1972-1977.
Honorary Lecturer at St Andrew's Greek Orthodox Theological College in Philosophy, Church Symbolism, Iconography, Liturgical Studies and Hermeneutics 1986-present.
Founding editor of *Phronema*, the annual journal of St Andrew's College 1986-1994.
Member of the sub-committee of Faculty which introduced units towards the Bachelor of Theology Honours program at St Andrew's 2000.
Member of the sub-committee of Faculty which worked towards the establishment of St Andrew's Orthodox Press 2000.
Member of the sub-committee of Faculty which introduced units towards the Master of Arts program at St Andrew's 2003.
Member, Research Degree Committee of Sydney College of Divinity 2000-present.
Regular contributor of articles to *VEMA* since 2003.
Personal: Received into the Orthodox Church in Bristol in 1962. When his marriage was celebrated as an

Α' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κίνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανού

Κατά τόν μήνα Μάϊον ὁ Σεβασμιώτατος:

–Εδέχθη τόν κ. Ἡλία Οικονόμου, Πρόεδρο τῆς Ἑνορίας-Κοινότητος Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford, καί συνεζήτησε μετ' αὐτοῦ θέματα ἀφορῶντα τήν ἐν λόγω Ἑνορία (1-5-08).

–Προέστη καί συνελειτουργήσε μετὰ τῶν λοιπῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων Ὁρθοδόξων Δικαιοδοσιῶν ἐν Αὐστραλίᾳ, κηρύξας καταλλήλως κατά τήν καθιερωμένη Πασχαλινή θ. Λειτουργία, πού διοργανώνει ἐτησίως ἡ SCCOCA. Ἐφέτος, ἡ ἐν λόγω θ. Λειτουργία ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Πάντων Belmore, ἐπηκολούθησε δέ πανηγυρική τράπεζα, εἰς τήν ὅποια προσεφώνησε τούς συνδαιτημόνας καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοκ. Συμβουλίου κ. Πολ. Κουρούσης (2-5-08).

–Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τήν πανηγυρική θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Μονήν Ἁγ. Γεωργίου Springwood, ἀκο-λουθῶς δέ παρεκάθησε εἰς κοινήν ἑορταστική τράπεζα (4-5-08).

–Εδέχθη τόν ὀρμώμενον καί κανονικῶς μετατεθέντα ἐκ τῆς Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλησίας π. Antonio Cagnoni, συνεζήτησε δέ μετ' αὐτοῦ τά τῆς ἐν προκειμένῳ διακονίας του ἐν τῇ Ἱερᾷ

Ἀρχιεπισκοπῇ Αὐστραλίας.

–Εδέχθη τόν π. Νικόλαο Σταυρόπουλο, Γεν. Διευθυντήν τοῦ συγκροτήματος Γηροκομιῶν-Γηριατρειῶν τῆς Βασιλειάδος ἐν Σύδνεϋ (6-5-08).

–Εδέχθη εἰς ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τόν Ἀρχηγό τῆς Κοινοπολιτειακῆς Ἀντιπολιτεύσεως Dr Brendan Nelson, μετὰ τοῦ ὁποίου εἶχεν ἐνδιαφέρουσα συζήτηση ἐπί οὐσιαστικῶν θεμάτων οἰκονομικῆς, πολιτικῆς, κοινωνικῆς καί θρησκευτικῆς φύσεως. Ὁ Dr Nelson, κατά τό τέλος τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς τά Κεντρικά Γραφεῖα, ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία τακτικῆς ἐπικοινωνίας μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου (7-5-08).

–Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Απολλωνιάδος κ. Σεραφεῖμ, παρεκάθησεν εἰς Πασχαλινόν δεῖπνον, εἰς τό γνωστό Ὁμογενειακό Ἑστιατόριον «Le Sands», μεθ' ὅλων τῶν μελῶν καί συζύγων αὐτῶν τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου (8-5-08).

–Εἶχε συνάντησιν μετὰ τῶν Διευθυντῶν τῶν ἀνά τήν Αὐστραλία Διγλώσσων Ἡμερησίων Κολλεγίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, εἰς τό Σχολεῖον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Kingsford, ἀπένευμε δέ τά βραβεῖα εἰς μαθητάς τῶν Κολλεγίων μας διακριθέντας εἰς διαγωνίσματα ἀθλητισμοῦ καί δημοσίου λόγου (9-5-08).

Orthodox in Cornwall, the locals found the event so unusual that it was televised the same night on the regional news! After arriving in Australia he joined the Greek Orthodox Parish of St Michael the Archangel, Crows Nest, NSW.

Interests: Broad interests in theology, church history and architecture, as well as astronomy and the calendar, the environment and gardening.

John A. L. Lee BA (Sydney 1966) PhD (Cambridge 1970)

Born Macksville, NSW (approx. 500kms north of Sydney), 1942.

Educated Sydney Grammar School 1954-59.

BA (Hons in Greek and Hebrew), University of Sydney 1966.

Married Diane Lesley Minter 1966; two daughters; two grandchildren.

Jeremie Septuagint Prize, Cambridge 1968.

PhD, Pembroke College, Cambridge 1970.

Appointed Lecturer in Department of Greek, University of Sydney, in 1973 and retired as Senior Lecturer in 2001 during which time students of St Andrew's Greek Orthodox Theological College studied New Testament Greek under his lectureship (1986-1999).

Chairman, Committee on the Translation of Liturgical Texts, Greek Orthodox Archdiocese of Australia 1990-present, during which time the following bilingual works were published: *Book of Prayers* (©1993, reprinted 2005) and *The Divine Liturgy of our Father Among the Saints John Chrysostom* (©1996, reprinted with revisions and additions 1999, reprinted with further revisions and additions 2005)

Honorary Lecturer in Advanced New Testament Greek at St Andrew's 1999, 2000, 2006

Member of the sub-committee of Faculty which worked towards the establishment of St Andrew's Orthodox Press 2000.

Member, Academic Board of Sydney College of Divinity 1995-1999

Member, Council of Sydney College of Divinity 2000-2006.

Member, Sydney College of Divinity Ltd 2007-present.

Senior Research Fellow, Macquarie University 2002-present.

Committee member, Kudos Foundation 2001-present.

Chair, Biblical Lexicography Section, Society of Biblical Literature 2003-2005.

Member, Society for New Testament Studies 2005-present.

Expertise: Classical and Koine Greek. Greek of the Septuagint and New Testament. Greek lexicography.

Interests: Old lexicons. Computensian Polyglot. Translation of liturgical Greek.

Apart from other staff members including His Grace Bishop Seraphim of Apollonias, also in cheerful attendance were Mr Michael Diamond and Mr Kon Kontis, Co-Vice Chairmen of the Archdiocesan Council, Dr Diane Speed, Interim Dean of the Sydney College of Divinity, Major Dr Terry Grey, Deputy Principal of the Salvation Army's Booth College, Dr Margaret Beirne of the Sydney College of Divinity Council, Mr David and Mrs Chris Cheetham of the SCD Office, Rev. Dennis Nutt of the Catholic Institute of Sydney, and Dr Vivienne Keely of the Roman Catholic Diocese of Parramatta.

-Ελειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἀγ. Δημητρίου Queanbeyan (11-5-08).

-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναόν τοῦ Ἀγ. Θεράποντος Thornleigh, ἀκολούθως δέ παρεκάθησεν εἰς ἑορταστικήν τράπεζαν (13-5-08).

-Ἐπ' εὐκαιρία τῶν Ἑορτασμάτων τῆς Μάχης τῆς Κρήτης, ἐδέχθη τόν ἐξ Ἑλλάδος Ἀντιπετράρχον κ. Δανιήλ Σινάνογλου μετά τῆς Συζύγου του Εὐγενίας, τόν Πλωτάρχην κ. Εὐστ. Κυριακίδη καί τόν Δικηγόρον κ. Ἰορδάνη Ἰορδανίδη, καί εἶχε μετ' αὐτῶν ἐποικοδομητική συζήτηση ἐπί διαφόρων θεμάτων. Ἀκολούθως, ἐξενάγησεν αὐτούς εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν, τοὺς χώρους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, τὸ Βιβλιοπωλεῖον καί τήν Βιβλιοθήκη. Στῆ συνέχεια, συνοδευόμενος ἀπὸ τόν Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφεῖμ, μετέβησαν εἰς τὸ Ὁμογενειακόν Ἑστιατόριον Le Sands, ὅπου παρέθεσε γεῦμα πρὸς τιμὴν τῶν ὑψηλῶν φιλοξενουμένων.

-Παρηκολούθησε μετὰ τοῦ Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος καί ἄλλων Κληρικῶν καί λαϊκῶν, καί πλήθους κόσμου, τήν Θεατρικὴν Παράσταση «Ἐξορία καί Καταφυγή», τὴν ὅποιαν ἀνέβασαν μαθητὲς καί Διδάσκαλοι τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἀγ. Σπυριδῶνος εἰς τὴν Αἴθουσαν Τελετῶν τῆς ὡς ἄνω Ἑνορίας-Κοινότητος Kingsford (15-5-08).

-Μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Μελβούρνην, τὸ ἀπόγευμα δέ ἔδωκε συνέντευξη εἰς τόν Δημοσιογράφον κ. Κ. Νικολόπουλον τῆς Παροικιακῆς Ἐφημερίδος «Νέος Κόσμος» περὶ τῶν ἠθικῶν, κοινωνικῶν καί θρησκευτικῶν θεμάτων, πού ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία καί Πολιτεία εἰς τὴν Γενέτειρα, σχετικὰ μὲ τὸ προσφάτως κατατεθέν «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης». Ἡ πλήρης συνέντευξη δημοσιεύεται εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς «ΤΟ ΒΗΜΑ τῆς Ἐκκλησίας», τευχ. Μαΐου 2008 (16-5-08).

-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως, θέσας τόν Θεμέλιον Λίθον εἰς τὸν ὑπὸ ἀνέγερσιν Ἱ. Κοιμητηριακὸν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου εἰς Bunurong Μελβούρνης. Σημειωτέον ὅτι, παρ' ὅλη τὴν κακοκαιρίαν, εἰς τὴν ὡς ἄνω Τελετὴν συμμετεῖχαν σχεδὸν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Β' Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας καί πλήθος πιστῶν. Κατὰ τὸν λόγον του εἰς τὴν ἐπακολουθήσασα Ἑορταστικὴ Τράπεζα, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε θερμότατα τοὺς, ἐκ μέρους τῆς Διευθύνσεως Cheltenham Regional Cemeteries Trust, κα Vicky Paidmore καί κ. Peter Levinsky, διὰ τὴν ἐκ 132,000 δολλ. γενναϊόδωρον προσφορά τοὺς, καθὼς καί τοὺς προσφέροντας διάφορα χρηματικά ποσὰ διὰ τὸν ἐν λόγῳ σκοπὸν, εὐχρηθεὶς ἢ κίνηση αὐτὴ νὰ ἀποτελέσει παράδειγμα πρὸς μίμηση διὰ τὴν σύντομη ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου. Κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Θεμελιώσεως, ἐσυγκεντρώθη τὸ ποσὸν τῶν \$97,000.

-Τὸ βράδνυ συνοδευόμενος ἀπὸ τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Δέσβης κ. Ἰεζεκιήλ, τόν Πρόεδρον τῶν Ἑνοριῶν-Κοινοτήτων Μελβούρνης καί Βικτωρίας κ. Κ. Κόντη, καί ἄλλους παράγοντας, μετέβη εἰς τὴν Ὁμογενειακὴ Ταβέρνα «Γιάννης» (Kew), ὅπου παρεκάθησε εἰς δεῖπνον μετὰ διαφόρων ἐπιχειρηματιῶν, μὲ σκοπὸν τὴν συγκέντρωση χρημάτων διὰ τὸν ὡς ἄνω σκοπὸν. Τὸ τελικὸν συγκεντρωθέν ποσὸν ἀνῆλθε εἰς \$39,000 (17-5-08).

-Ελειτούργησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως εἰς Ἱ.Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Nth Balwyn, καί ἐτέλεσε τὸ μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Κοζωνάκη.

-Τὸ ἑσπέρας παρεκάθησε εἰς Πασχαλινὸν Δεῖπνον, τὸ ὁποῖο διωργάνωσε ἡ Κεντρικὴ Φιλοπτώχος Μελβούρνης καί Βικτωρίας εἰς τὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg, ὑπὲρ τῶν ἀκαδημαϊκῶν προγραμμάτων τῆς Θεο-λογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, ὡμίλησε δέ καταλλήλως εὐχαριστήσας θεομὰ τίς Κυρίες καί Δεσποινίδες τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου διὰ τίς ἄοκνες προσπάθειες πού καταβάλλουν καθημερινῶς, εἰς τὸ ἐν γένει ἔργον τῆς

Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Τὸ συνολικὸν ποσὸν ἀνῆλθε εἰς \$ 12,000 (18-5-08).

-Ἐδέχθη τὴν κα Δέσποινα Λυραντζῆ ἐξ Ἀθηνῶν, χήραν τοῦ πολυτίμου, ἐκ τῶν ἐνταῦθα συνεργατῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀειμνήστου Π. Λυραντζῆ, καί ἐκράτησεν αὐτὴν εἰς τὴν μεσημβρινὴν τράπεζαν.

-Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα, συνοδευόμενος ἀπὸ τόν Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος καί ἄλλους ἐπιτελικούς συνεργάτας τῶν Κεντρικῶν Γραφείων, παρέθεσε δεῖπνον εἰς Darling Harbour, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀντιπετράρχου κ. Δ. Σινάνογλου καί τῆς Συζύγου του Εὐγενίας, καθὼς καί τοῦ Πλωτάρχου κ. Εὐστο. Κυριακίδη (19-5-08).

-Ἐδέχθη εἰς ἐθιμοτυπικὴν ἐπίσκεψιν τὸν Ὑπατον Ἀρμοστήν τῆς Αὐστραλίας ἐν Κύπρῳ κ. Evan Williams, ἀναχωροῦντα εἰς Κύπρον διὰ νὰ ἀναλάβει τὰ νέα του καθήκοντα.

-Ἐδέχθη τὸν κ. Λάμπρο Φράγκο, τ. Διευθυντὴν τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας Ἑλλάδος ἐν Σύδνεϋ, καί ἐκράτησεν αὐτὸν εἰς τὸ μεσημβρινὸν γεῦμα.

-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς Ἱ.Ν. Ἀγ. Κωνταντίνου καί Ἑλένης Newtown, ἀκολούθως δέ παρεκάθησε μετὰ τοῦ Ἱ. Προϊσταμένου, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος καί πλήθους πιστῶν εἰς τὴν ἑορταστικὴν τράπεζαν (20-5-08).

-Ἐδέχθη τὸν π. John Al-Karaan τῆς Ἀντιοχειανῆς δικαιοδοσίας, Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐνταῦθα, συνεζήτησε δέ μετ' αὐτοῦ τὰ ἀπαραίτητα μετὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς αἰτήσεώς του νὰ διδάξει εἰς τὴν Θεολογικὴν μας Σχολὴν τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, εἰς τὸ μάθημα τῶν Βιβλικῶν Σπουδῶν.

-Ἐδέχθη τὸν κ. Νικόλαον Οἰκονομίδη, ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου ἐν Σύδνεϋ, καί εἶχε μετ' αὐτοῦ συνομιλίαν ἐπὶ θεμάτων τῆς ἀρμοδιότητός του (21-5-08).

-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Καθηγητικοῦ Σώματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, διὰ τὸ νέον ἀκαδημαϊκὸν ἔτος (22-5-08).

-Ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς μετὰ τοῦ Διακόνου π. Σταύρου Ἰβανοῦ εἰς Cairns Κουηνσλάνδης, ὅπου τὸν ὑπεδέχθησαν ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς 4^{ης} Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας π. Δ. Τσάκας, ὁ Ἱ. Προϊστάμενος π. Κ. Τσάκαλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνορίας Ἀγ. Ἰωάννου καί τῶν εὐαγῶν Ἰδρυμάτων μας, ὑπὸ τὴν ὁμώνυμον ὀργάνωση «St John's Community Care», κ. Θεοδ. Μπακαλάκης καί ἄλλοι παράγοντες τῆς ἐν λόγῳ Ἑνορίας.

-Τὸ βράδνυ παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον μεθ' ὅλων τῶν προαναφερθέντων εἰς «The Cairns International Hotel», καί συνεζήτησε μαζί των πᾶν σχετικόν μὲ τὴν λειτουργία



His Eminence Archbishop Stylianos conducting the Official Blessing of Young Lifestyle Houses at Gordonvale with clients looking on.

των συνεχῶς ἀναπτυσσομένων εἰς τὴν εὐλογημένην αὐτὴν περιοχὴν Ἰδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας (23-5-08).

–Ἐτέλεσεν τὸν ἐπίσημον Ἀγιασμόν καὶ τὰ Θυρανοίξια τῶν νέων εἰδικῶν ἐγκαταστάσεων «Young Lifestyle Care Residence» ἐν Gordonvale, παρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν καὶ τοπικῆς Κυβερνήσεως κ. Warren Pitt, ἐκπροσωποῦντος τὴν Πρωθυπουργὸν Κουησλάνδης κα Ἄννα Bligh, ἄλλων προϊσταμένων ἐπὶ μέρους Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν, καθὼς καὶ πλήθους πιστῶν. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε πλακέτα εὐαρεσκείας εἰς τὴν ὑποδειγματικῶς ἐργασθεῖσα κα Brenda Govgen, εἰς τὸ ὅλο πλέγμα τῶν Ἰδρυμάτων μας «St John’s Community Care».

–Μεταβὰς εἰς Innisfail, ἐτέλεσε ἐπίσημον Ἀγιασμόν καὶ Θυρανοίξια εἰς τὸ νεοαναγεθὲν Respite Centre τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀκολουθῶν δὲ ἐχοροστάτησε εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῆς ἐν λόγῳ Ἐνορίας-Κοινότητος, καὶ παρεκάθησεν εἰς τιμητικὸ Δεῖπνο, κατὰ τὸ ὅποιον ὁ Πρόεδρος αὐτῆς προσέφερε ἐπιταγὴ ὕψους \$1,000,



Conducting the Official Blessing of Innisfail Respite centre – His Eminence Archbishop Stylianos with Fr Dimitri Tsakas, Deacon Stavros Ivanos and Dimitri Papaikonnomou.



His Eminence with Hon. Warren Pitt, Member for Mulgrave, Minister for Main Roads and Minister for Local Government, unveiling the plaque after the Official Blessing.

διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου (24-5-08).

–Ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξε εἰς τὸν Ἐνοριακὸν Ναὸν Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ (Cairns), ἀκολουθῶν δὲ παρεκάθησε εἰς ἐπίσημο γεῦμα μετὰ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ λοιπῶν Ὁμογενῶν εἰς τὴν παρακειμένην Αἴθουσα τῆς ἐν λόγῳ Ἐνορίας. Κατὰ τὴν ἐπίσημη Συνεστίαση καὶ μὲ ἀνάλογες προποσείεις, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐνορίας καὶ τῶν περὶ αὐτὴν Ἰδρυμάτων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, κ. Θεοδ. Μπακαλάκης, προσέφερεν, ἔναντι τῆς ἀνειλημμένης ὑποχρεώσεως πρὸς τὴν Θεολογικὴν μας Σχολήν, ἐπιταγὴν \$25,000 ἐπὶ τοῦ παρόντος (25-05-08).

–Ἐδέχθη τὴν Δρα Κοινωνιολογίας Α. Ψωμιᾶδη, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, συνοδευομένην ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Παναγία Σουμελᾶ» Ν.Ν.Ο. κ. Εὐθυμιάδη, συνεζήτησε δὲ μετ’ αὐτῶν θέματα σχετικὰ πρὸς τὰς διαλέξεις πού κατὰ καιροὺς καταθέτει ἡ ἐνθουσιώδης ἐρευνήτρια, περὶ τῆς «Ποντιακῆς Κληρονομιάς καὶ Πολιτισμοῦ», καθὼς καὶ τὰ διάφορα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Πόντιοι τῆς Διασπορᾶς (27-5-08).

–Ἐδέχθη τὸν κ. Κ. Πανοῦργον καὶ ἐκράτησε αὐτὸν εἰς μεσημβρινὴν τράπεζα.

–Ἐδέχθη τὸν ἐκ τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς Διάκονον π. Jean-Paul Mawal, καὶ συνεζήτησε μετ’ αὐτοῦ τὴν περαιτέρω ἀκαδημαϊκὴ πορεία του εἰς τὴν ἐν λόγῳ Σχολήν (28-5-08).

–Συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Θεοφ. Απολλωνιάδος κ. Σεραφεῖμ, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημο Δεῖπνο, παρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ



After the Official Blessing.



Meeting with the people after the Official Blessing.



His Eminence Archbishop Stylianos with Theo Bacalakis presenting Kim Grossman of Glenwood homes with a thank you plaque.



Fr Dimitri Tsakas with Dr Bronwyn Morkham, President of National Alliance for Young People in Nursing Homes (YPINH) and Ms Leslee Hogan, State President YPINH Alliance Queensland inspecting the YLC houses.



His Eminence Archbishop Stylianos with Hon. Warren Pitt, Member for Mulgrave, Minister for Main Roads and Minister for Local Government inspecting the new hoist system.

Δικαιосύνης κ. Ιω. Χατζηστέργου, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργόν της Πολιτειακής Κυβερνήσεως κ. Morris Iemma, του Υπουργού Έργων Υποδομής της Κοινοπολιτειακής Κυβερνήσεως κ. Tony Albanese και συζύγου αυτού κας Carmel Tebbutt, του Γενικού Προξένου κ. Β. Τόλιου, του γνωστού φιλέλληνας Βουλευτού κ. Tony Stewart, των Δημάρχων της περιοχής Marrickville κ. Δημ. Θάνου και Canterbury κ. Βασ. Κριθαρά, καθώς και πολλών άλλων παραγόντων της Έκκλησίας και Παρουκίας, επ' ευκαιρία των Έορτασμών 25ετίας από της συγκροτήσεως του Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου (Hurlstone Park) εις τό Όμογενειακόν Έστιατόριο «Le Sands». Κατά την όμιλιαν του ό Σεβασμιώτατος εξέφρασε τά θερμά του συγχαρητήρια και ευχαριστίες, εις πάντας τούς κατά την μακράν ταύτην περιόδο θεοφιλώς εργασθέντας, Κληρικούς



καί λαϊκούς, ιδιαίτερος δέ τον Ι. Προϊστάμενον τής έν λόγω Ένορίας π. Νικ. Μποζίκη, μετά τής Πρεσβυτέρας του και τών Μελών του Έκκλησιαστικού Συμβουλίου, Φιλοπτώχου Αδελφότητας και Νεολαίας, οί όποιοι, έν ύποδειγματική συνεργασία, εργάσθησαν τιμίως για τήν έδραίωση και ανάπτυξη του έν προκειμένου έργου, και συνεχίζουν μέ τον αυτόν ζήλον. Εις τήν επιτυχία τής βραδιάς συνέβαλαν τά μέγιστα τό ζεύγος Γρ. και Σ. Γαβριηλίδη, καθώς και ό Γενικός Διευθυντής του Canterbury BMW κ. Nat Zanardo, μέ τήν δωρεά του όμωνύμου αυτοκινήτου ύψηλης αξίας, ως πρώτο βραβείο τής λαχειοφόρου. Σημειωτέον ότι ή σχετική δημοπρασία απέφερε τό ποσόν άνω τών \$ 115,000 (30-5-08).

Κίνηση του Θεοφιλεστάτου Έπισκόπου Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ

Κατά τον μήνα Μάϊον ό Θεοφιλέστατος:

–Συνελλειτουργήσε εις τον Ι. Ναόν Αγ. Νικολάου Marrickville μετά του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Στυλιανού, του Έπισκόπου κ. Ειρηναίου τής Σερβικής Έκκλησίας και μέ Ιερείς όλων τών Όρθοδόξων Δικαιοδοσιών, κατά τήν καθιερωμένη Πασχαλινή λειτουργία, τήν όποία διοργανώνει κατ' έτος ή SCCOCA (2-5-08).

–Εδέχθη τον έκ του Διοικ. Συμβουλίου του Κοιμητηρίου Botany κ. Στυλ. Κουδουνάρη και συνεζήτησαν τά τής άνεργσεως του Όρθοδόξου Παρεκκλησιου έντός αυτού (6-5-08).

–Παρεκάθησεν εις Δείπνον εις τό Έστιατόριον Le Sands, τό όποιο παρέθεσεν ή Θεολογική Σχολή εις τούς Καθηγητάς, μέ τήν ευκαιρία τής Έορτής του Πάσχα (8-5-08).

–Ελλειτουργήσε και έκήρυσεν εις τον Ι. Ναόν Ταξιάρχου Μιχαήλ Nth Sydney (11-5-08).

–Παρεκάθησεν εις τήν Συνεδρίασιν του Διοικ. Συμβουλίου τών Ίδρυμάτων τής Βασιλειάδος (13-5-08).

–Ελλειτουργήσε και έκήρυσεν εις τον πανηγυρίζοντα Ι. Ναόν Αγ. Θεράποντος Thornleigh και έν συνεχεία, εις τήν παραπλεύρωσιν του Ναού Αίθουσα, παρεκάθησεν εις Γεύμα μετά του Έκκλησιαστικού Συμβουλίου και έννημερώθηκε διά τήν πρόοδον τής νέας Ένορίας μας.

Τό έσπέρας παρεκάθησεν εις συνεδρίασιν του Συμβουλίου τής Κεντρικής Νεολαίας τής Ι. Αρχιεπισκοπής (14-5-08).

–Συνοδέντων τον Σεβασμιώτατον παρηκολούθησε εις τήν Αίθουσα του Ι. Ναού Αγ. Σπυριδώνος Kingsford, τήν θεατρική παράσταση «Σ' αυτή τήν ξένη χώρα», τήν όποίαν άνέβασε τό Ήμερήσιο Κολλέγιο τής Ένορίας, και συμμετείχαν περί τούς 150 μαθητάς (15-5-08).

–Συνοδενόμενος από τον Αρχιμ. π. Κύριλλο, έτέλεσε έπιμνημόσυνο δέηση εις τό Martin Place, διά τούς πεσόντας κατά τήν Μάχην τής Κρήτης Έλληνας, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, παρουσία τής Κυβερνήτριας τής Ν.Ν.Ο. Έξοχωτάτης Marie Bashir, τών Έλλήνων και Αυστραλών Ανωτάτων Αξιωματικών, τών Προξενικών Αρχών και πλήθους κόσμου (17-5-08).

-Ελειτούργησε και εκήρυσεν εις τόν Ι. Καθεδρικών Ναόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εις τό τέλος της θ. Λειτουργίας, έτέλεσε Δοξολογίαν επί τη Έπετείω της Μάχης της Κρήτης, παρουσία των έξ Ελλάδος Αντιπροσώπων των Ένόπλων Δυνάμεων Υποπετεράρχου κ. Δανιήλ Σινάνογλου και του Πλωτάρχου κ. Ευσ. Κυριακίδη, του Γεν. Προξένου κ. Β. Τόλιου, των Παλαιών Πολεμιστών -Ελλήνων και Αυστραλών- των Προέδρων των Κρητικών Σωματείων κ.ά. (18-5-08).

-Προήδρευσε της μηνιαίας Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης (20-5-08).

-Ελειτούργησε και εκήρυσεν εις τόν πανηγυρίζοντα Ι. Ναόν Αγ. Κων/νου και Έλένης Newtown, και έν συνεχεία παρεκάθησεν εις κοινήν τράπεζαν (21-5-08).

-Παρεκάθησεν εις τήν συνεδριάσιν των Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής (22-5-08).

-Ελειτούργησε και εκήρυσεν εις τόν Ι. Ναόν Αγ. Ιωάννου Parramatta (25-5-08).

-Εδέχθη άλληλοδιαδόχως τούς π. Κων/νο Βαρυπάτη, π. Νικ. Σταυρόπουλον, π. Παναγ. Πρωτοψάλτη και π. Νικ. Μποζίκη (26-5-08).

-Εδέχθη τόν Πρόεδρον της Ένορίας Αγ. Θεράποντος κ. Ιωάν. Μανωλέλη και συνεζήτησαν θέματα της Ένορίας.

-Επίσης εδέχθη τόν π. Κων/νον Χρήστου, Ίερα. Προϊστάμενον του Ι. Ναού Αγ. Διονυσίου Gosford.

-Τό έσπέρας, συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον, παρέστη εις Έορταστικό Δείπνον, επί τη συμπληρώσει 25ετίας από της ίδρύσεως της Ένορίας Αγ. Στεφάνου Hurlstone Park, εις τό Ομογενειακό Έστιατόριο Le Sands (30-5-08).

Β' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ **Κίνηση του Θεοφιλεστάτου** **Έπισκόπου Δέρβης κ. Ίεζεκιήλ**

Κατά τόν μήνα Μάϊον, ό Θεοφιλέστατος:

-Προέστη συνεδριάσεως του Board του Κολλεγίου του Αγίου Ιωάννου Preston και έν συνεχεία μετέβη εις τήν Βασιλειάδα όπου τσούγκρισε τό κόκκινο αυγό μέ όλους τούς τροφίμους, εύλόγησε τήν τράπεζα και συνέφαγε εις τήν πασχαλινήν τράπεζαν μέ όλους τούς τροφίμους και τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (2-5-08).

-Ελειτούργησε και εκήρυσεν εις τόν Ι. Ναόν των Αγίων ένδόξων νεοφανέντων μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρεκάθησεν εις πασχάλιον γεύμα της Φιλοπτώχου εις τήν αίθουσαν όπισθεν του Ι. Ναού (4-5-08).

-Προέστη συνεδριάσεως της Κεντρικής Φιλοπτώχου (6-5-08).

-Εδέχθη τόν κ. Κων/νον Νικολόπουλον, δημοσιογράφον του Νέου Κόσμου, εις τόν όποιον έδωσε συνέντευξη διά τήν τελετήν της θεμελιώσεως του Κοιμητηριακού Ναού εις Bunurong.

-Εχοροστάτησε και εκήρυσεν κατά τόν πανηγυρικών Έσπερινόν επί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εις τόν Ι. Ναόν της Παναγίας Σουμela Keilor. Μετά τόν Έσπερινόν παρεκάθησεν εις δείπνον της Φιλοπτώχου εις τήν αίθουσαν παραπλεύρως του Ι. Ναού (7-5-08).

-Εχοροστάτησε και εκήρυσεν κατά τόν πανηγυρικών Έσπερινόν εις τόν Ι. Ναόν των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Preston και έν συνεχεία παρεκάθησεν εις δείπνον εις τήν αίθουσαν όπισθεν του Ι. Ναού (10-5-08).

-Ελειτούργησε και εκήρυσεν εις τόν πανηγυρίζοντα Ι. Ναόν των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Preston (11-5-08).

-Προέστη συνεδριάσεως της Επιτροπής Ανεγέρσεως του Κοιμητηριακού Ναού εις Bunurong κατά τήν όποιαν συνεζητήθησαν λεπτομέρειαι της τελετής θεμελιώσεως αυτού τό έρχόμενο Σάββατο.

Έδέχθη τήν καν Παναγιώταν Τσιγκούνη, μητέρα του Πανος. Αρχιμ. Ιακώβου Τσιγκουνη όστις και συνώδευεν αυτήν και έν συνεχεία συνέφαγε μετ' αυτών εις τό έστιατόριον Blue Fire (12-5-08).

-Εκήρυσεν εκ του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Richmond τόν αείμνηστον ιεροψάλτην Ανδρέαν Παπαδόπουλον, ό όποιος επί σειρα έτών έφαλε εις τόν έν λόγω Ι. Ναόν και διεβίβασε προς τήν οικογένειαν αυτού τά συλλυπητήρια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου ήμών κ. κ. Στυλιανού (13-5-08).

-Τό πρωί εδέχθη τήν αδελφήν Βερονίκη (15-5-08).

-Υπεδέχθη εις τό αεροδρόμιον τόν Σεβ. Αρχιεπισκόπον ήμών κ. κ. Στυλιανόν προερχόμενον εκ Σύδνεϋ (16-5-08).

-Κατά τήν χοροστασία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. κ. Στυλιανού εις τήν Θείαν Λειτουργίαν, ή όποία έτελέσθη έντός σκηνής και παρουσία δύο χιλιάδων πιστών εις τό Κοιμητήριο του Bunurong Memorial Park, παρέστη συμπροσευχόμενος και έβοήθησε τόν Σεβασμιώτατον κατά τήν τέλεσιν του Αγιασμού και τήν θεμελιώσιν του Ι. Ναού της Αναστάσεως του Λαζάρου.

-Μετά του Σεβασμιωτάτου και του κ. Κωνσταντίνου Κόντη, Προέδρου της Ένώσεως των Ένοριών και Κοινοτήτων παρεκάθησε μετά των επισήμων εις γεύμα τό όποιο εδόθη εις τήν αίθουσαν του Κοιμητηρίου.

-Συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον παρεκάθησεν εις δείπνον εις τήν ταβέρνα «ΓΙΑΝΝΗΣ» οργανωθέν υπό της Επιτροπής Ανεγέρσεως του Κοιμητηριακού Ναού εις Bunurong μεταξύ έβδομήκοντα και πλέον όμογενών μας μέ σκοπόν τήν συλλογή χρημάτων διά τόν Κοιμητηριακόν Ναόν. Εκ του δείπνου συνελέγη τό ποσόν των \$35,000.00 (17-5-08).

-Ελειτούργησε και εκήρυσεν εις τόν Ι. Ναόν του Αγίου Εϋσταθίου South Melbourne και έτέλεσε μνημόσυνον διά τήν Γενοκτονίαν των Ποντιών παρουσία των Ποντιακών Σωματείων και Οργανισμών.

-Συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον παρέστησαν εις τό Πασχαλινόν δείπνον της Κεντρικής Φιλοπτώχου εις τήν αίθουσαν της Ένορίας της Υπαπαντής του Κυρίου Coburg, του όποιου τά έσοδα ανήλθον εις \$12,000.00 και διετέθησαν διά τήν Θεολογικήν Σχολήν του Αποστόλου Ανδρέου εις Σύδνεϋ (18-5-08).

-Τό πρωί συνοδευόμενος υπό του Ίερομ. Εϋμενίου Βασιλοπούλου προέπεμψεν εις τό αεροδρόμιον τόν Σεβασμιώτατον επιστρέφοντας εις Σύδνεϋ.

Εχοροστάτησε και εκήρυσεν κατά τόν πανηγυρικών Έσπερινόν της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νικολάου εις τόν φερώνυμον Ίερόν Ναόν εις Yarraville και έν συνεχεία παρεκάθησεν εις δείπνον της Φιλοπτώχου εις τήν αίθουσαν όπισθεν του Ι. Ναού (19-5-08)

-Εδέχθη τόν αιδ. π. Διονύσιον Ράλλον μετά των κ. κ. Νικολάου Φαρλέκα και Αθανασίου Γεροστάθου εκ της Έλληνικής Ορθοδόξου Ένορίας - Κοινότητος του Τιμίου Σταυρού Box Hill και συνεζήτησε μετ' αυτών τό πρόγραμμα των έορτασμών της τεσσαρακοστής έπετείου από της ίδρύσεως της έν λόγω Ένορίας - Κοινότητος.

-Εδέχθη έθιμοτυπικώς τήν καν Αναστασίαν Ψωμιάδου εκ Πειραιώς συνοδευομένην υπό του κ. Σπυριδώνος Κοροσίδη εκ Μελβούρνης. Η κα Ψωμιάδου ήλθε εις Μελβούρνην προσκεκλημένη των Ποντιακών Σωματείων ως έπίσημος όμιλήτρια διά τήν Γενοκτονία των Ποντιών.

-Εχοροστάτησε και εκήρυσεν κατά τόν πανηγυρικών Έσπερινόν εις τόν Ι. Ναόν των Αγ. Κων/νου και Έλένης South Yarra και έν συνεχεία παρεκάθησεν εις δείπνον της Φιλοπτώχου εις τήν αίθουσαν παραπλεύρως του Ι. Ναού (20-5-08).

-Ελειτούργησε και εκήρυσεν εις τόν πανηγυρίζοντα Ι. Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Έλένης South Yarra. Μετά τό πέρας της Θείας Λειτουργίας παρεκάθησεν εις

γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου εἰς τὴν αἶθουσαν παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ (21-5-08).

–Ελειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Yarraville καὶ ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος εἰς τὴν αἶθουσαν παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ (25-5-08)

–Ἐχοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε κατὰ τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱ. Ναόν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg. Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸν παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον τῆς Φιλοπτώχου εἰς τὴν αἶθουσαν παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ (26-5-08).

–Ἐδέχθη ἐθιμοτυπικὴν ἐπίσκεψιν τῆς ἀντιπροσωπείας τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων τῆς Ἑλλάδος ἀποτελουμένην ἀπὸ τοῦς: Ὑποπτεράρχου Δανιὴλ Σινάνογλου μετὰ τῆς συζύγου του Εὐγενίας καὶ τοῦ Πλωτάρχου Εὐσταθίου Κυριακίδη, οἱ ὅποιοι ἐπισκέφθησαν τὴν Μεμβούρην διὰ τὰς ἐκδηλώσεις τῆς ἐπετείου τῆς μάχης τῆς Κρήτης καὶ παρέθεσε γεῦμα εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ τοῦς διεβίβασε τὰς εὐχὰς αὐτοῦ (27-5-08).

Γ' - Ε' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ **Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου** **Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου**

Κατὰ τὸν μῆνα Μάιον ὁ Θεοφιλέστατος:

–Ελειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, εἰς τὸν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀνδρέου Noarlunga (2-5-08).

–Μετέβη εἰς τὴν πόλιν Port Pirie διὰ τὴν μεθέορτον Πανήγυριν τῆς Ἑνορίας-Κοινότητος Ἁγίου Γεωργίου καὶ ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν φερώνυμον Ἱ. Ναόν. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων τὰς Πασχαλίους εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, καὶ ἐπέστρεψεν αὐθημερόν εἰς Ἀδελαΐδα (4-5-08).

–Ἐδέχθη τὸν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Σιλουανὸν Φωτεινέα, τὸν Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνον Σκουμπουρδὴν καὶ τὴν Διευθύντριαν τῆς Βασιλειάδος, κ. Ann Suttie, μετὰ τῶν ὁποίων συνεζήτησε θέματα ἀφορῶντα εἰς τὴν λειτουργίαν τῆς Βασιλειάδος (5-5-08).

–Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Νεολαίας (6-5-08).

–Συμπροσευχήθηκε κατὰ τὴν Θεϊαν Λειτουργίαν, ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg (8-5-08).

–Ελειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παντελεήμονος Glenelg καὶ ἐτέλεσε τὸ ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Σιαχάμη (11-5-08).

–Ἐδέχθη τὴν κ. Ἀρετὴν Μπούρα, Δικηγόρον.

–Ἐδέχθη τὸν ἐκ Μεμβούρνης Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰορδάνην Κρικέλην μετὰ τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ.

–Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς (12-5-08).

–Παρευρέθη εἰς τὴν τελετὴν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνοτικῶν Σχολείων διὰ τὴν ὑπὸ τῆς πολιτειακῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἑριτ. κ. Jane Lomax-Smith, ἐπίδοσιν τῶν πιστοποιητικῶν ἐγγραφῆς νέων σχολείων καὶ ἀπονομὴν πτυχίων εἰς νέους διδασκάλους (14-5-08).

–Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Πρωτοβαθμίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου τῆς Τρίτης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας (16-5-08).

–Ελειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἡλιοῦ Norwood καὶ ἐτέλεσε τὸ τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Ἀναργύρου Μαΐου (18-5-08).

–Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τοὺς κ.κ. Βασίλειον Ταλιαντζῆν καὶ Ἰωάννην Κιοσόγλου (20-5-08).

–Μετέβη εἰς τὴν κωμόπολιν Renmark, ὅπου ἐλειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κωνσταντίνου

καὶ Ἑλένης. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, καὶ ἐπέστρεψεν αὐθημερόν εἰς Ἀδελαΐδα (21-5-08).

–Ἀνεχώρησε διὰ ποιμαντικὴν ἐπίσκεψιν εἰς Πέρθην (23-5-08).

Συμπροσευχήθηκε κατὰ τὴν Θεϊαν Λειτουργίαν εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ Πέρθης.

–Ἐπεσκέφθη τὸ Σαββατιανὸν Σχολεῖον τῆς Ἑνορίας-Κοινότητος Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Δ. Πέρθης καὶ ὠμίλησεν εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ τὸ διδακτικὸν προσωπικὸν μεταφέρων τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.

–Μετέβη εἰς τὸ νεκροταφεῖον Karrakatta Πέρθης, ὅπου ἐτέλεσε Τρισάγιον εἰς τὸν τάφον τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Μιχαήλ μεταφέρων εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ μεταστάντος τὰς συλλυπητηρίους εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (24-5-08).

–Ελειτούργησε καὶ ἐκήρυξε κατὰ τὴν μεθέορτον Πανήγυριν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Πέρθης, συμπροσευχθέντος τοῦ Κυβερνήτου τῆς Δυτικῆς Αὐστραλίας, Ἐντιμ. Dr Ken Michael (Κομνηνός Μιχαήλ). Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων τὰς εὐχὰς τοῦ Σεβασμιωτάτου.

–Ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Εὐρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.

–Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, παρόντων τοῦ ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, κ. Εὐσταθίου Παλάσση, καὶ τοῦ Πρεσβ. π. Ἐμμανουὴλ Σταματίου (25-5-08).

–Ἐπεσκέφθη τὴν ἐπιμερῆσιον Ἑλληνορθόδοξο Κολλέγιον «Ἅγιος Ἀνδρέας» τῆς Ἑνορίας-Κοινότητος Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πέρθης καὶ ὠμίλησεν εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ τὸ διδακτικὸν προσωπικὸν μεταφέρων τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.

–Ἐπεσκέφθη τὸ Γηροκομεῖον τῆς ὡς ἄνω Ἑνορίας-Κοινότητος καὶ μετέφερεν εἰς τοὺς τροφίμους καὶ τὸ προσωπικὸν τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.

–Ἀνεχώρησεν ἐκ Πέρθης ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα (26-5-08).

–Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τὸν ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, κ. Εὐστάθιον Παλάσσην, καὶ τὸ Μέλος Αὐτοῦ, κ. Βασ. Ταλιαντζῆν, μετὰ τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Σιλουανοῦ Φωτεινέα.

–Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τοὺς κ.κ. Ἰωάννην Κιοσόγλου, καὶ Διαμαντὴν Γραφιαδέλην, Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου τῆς Ἑνορίας Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης Athelstone.

–Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς (28-5-08).

–Ελειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν εἰς τὸν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Thebarton διὰ τοὺς μαθητὰς τοῦ φερωνύμου ἡμερησίου Ἑλληνορθόδοξου Κολλεγίου τῆς Ἑνορίας-Κοινότητος (29-5-08).

«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

242 Cleveland Street, Redfern, 2016

Ἐπίσημο ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας

Ἐκδίδεται ἀπὸ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ

Ἐπεύθυνος ἐκδόσεως: Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφεῖμ

Τεχνικὴ ἐπιμέλεια: Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἄγγελος Ἀλιφιερᾶκης

www.voiceoforthodoxy.com