



ΛΥΧΝΟΣ

AN ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE

«Λύχνος τοῖς ποσὶ
μου ὁ νόμος σου
καὶ φῶς
ταῖς τρῖβοις μου»
Ψαλμ 118, 105

Volume 20 Issue 3

AUGUST, 2005

IDOLATRY TODAY?

Does idolatry exist today? Idolatry is when people worship images, statues, trees, rivers, hills, stones, the sun, moon and stars. God strictly forbids idolatry:



"You shall have no other gods before Me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate Me, but showing love to thousands who love Me and keep My commandments." (Exodus 20:3-4).

King David in Psalm 134 cries:

"The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not; They have ears, but they hear not: neither is there any breath in their mouths. They that make them are like them: so is every one that trusts in them."

But is worshipping false gods all there is to idolatry? The question is, what is a false god? Is it just a gold statue, or can it be other things, things we don't nor-

mally think of as a god?

For each person, their god is what they value most. Many people today think that they don't believe in any god, let alone a false god. But the absence of the label "God" doesn't mean much. Today's idols are very sophisticated. When fashionable clothes, electronic gadgets, music, being liked by friends, or "doing my own thing" are higher for us than God's will, then we have created an idol to worship, just as ancient peoples carved images and worshipped them instead of the real God.

We fall into idolatry when we put created things above the uncreated God; when God is not the centre of our life, but just one of many things competing for our attention.

Jesus said:

"Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." (Matthew 6:19-21)

Where is *your* heart?



Inside this issue:

| | |
|---|----------|
| Holy Unction | 2 |
| Great Martyr Christina | 2 |
| Για Μικρούς και για Μεγάλους – Ιούλιος | 3 |
| News and Views | 4 |

THE ORTHODOX CHURCH WHO ARE WE?

21. HOLY UNCTION

The divine nature of the Sacrament of Holy Unction or Holy Oil, is described in the Holy Scripture, and was instituted by the Apostle James, the Brother of God (αδελφόςθεος). There is also evidence from Holy Tradition that Holy Unction was always performed in the Church as a Sacrament. In James 5' 14-15, we read - "Is anyone sick among you? let him call the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord; and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he had committed sins they shall be forgiven him".

From Holy Tradition we have the testimony of St. John Chrysostom and Origen, who state that the Sacrament was performed in combination with repentance and Confession.

The Sacrament cures the body - "..... and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up". But it also forgives the sins of the sick, provided that at the time he also Confesses, for it is possible that he may have fallen into some sins which may well be the cause of his affliction.

The visible elements of the Sacrament are the oil, the prayers of the Church and the anointing of the sick with the sign of the cross with Holy Oil. The invisible element is the Divine Grace which cures the sick, if this is the will of God, and grants remission of sins, providing there has been repentance and confession.

Holy Unction is an effective healing power at our disposal, which unfortunately is not practiced by many Christians at times of illness.

We must perform the Sacrament when sick, as divine power can heal diseases which are incurable by current medical practice.



Saint of the Month

Great Martyr Christina

Commemorated July 24

Can you imagine being tortured for your faith... by your own father? As unbelievable as it seems, this is what happened to Saint Christina, who martyred in the year 234.

Saint Christina was born in the year 200 in Tyre, Syria. Her pagan



father was a powerful magistrate who had a number of golden idols. St Christina broke them and distributed the pieces among the poor. Infuriated, her father had her whipped and thrown into a dungeon. Christina, however, remained unshaken in her faith. Her body was torn by iron hooks, then fastened to a rack beneath which a fire was kindled. But God watched over His servant and turned the flames back toward the onlookers.

The torments to which this young girl was subjected would seem as difficult to devise as to imagine; but God was beside her at all times. After a heavy stone was attached to her neck, Saint Christina was thrown into a lake, but was rescued by an Angel. Her father, hearing she was still alive, died suddenly.

A new judge succeeded him, a cruel pagan experienced in persecuting the Christians. She then survived a raging furnace, after remaining in it for five days. Serpents and vipers thrown into her prison did not touch her. Then her breasts and tongue were cut off.

The Saint prayed to be allowed to finish her course. She was finally pierced with spears through her heart and side, gaining a martyr's crown by willingly offering her soul into the hands of God whom she faithfully served and loved. Owing to the extent of tortures she suffered for her faith, the Church has given her the title of "Great Martyr".



Για Μικρούς και Για Μεγάλους

ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ιούλιος κι' όλας!...

Μόλις πριν λίγο δεν γιορτάσαμε το Πάσχα, παραδοσιακά όπως πάντα, για δυο χιλιάδες χρόνια τώρα; Πριν λίγες ημέρες έκλεισε ο Θεϊός κύκλος με την γιορτή της Πεντηκοστής, το γενέθλιο της εκκλησίας του Χριστού.

Μπήκαμε λοιπόν στον Ιούλιο, τον αλωνάρη όπως τον ονομάζουμε στην Ελλάδα.

Είναι μήνας συγκομιδής, λογαριασμού. Τι απέδωσαν οι κόποι ενός ολόκληρου χρόνου;....

Χρόνου γεμάτου αγωνία για βροχές και άλλες καιρικές ακαταστασίες από την σπορά μέχρι το ευλογημένο αλώνισμα!...

Το ίδιο συμβαίνει και με την καθημερινή βιοπάλη. Περνάμε κρίσεις, αγωνίες, θλίψεις και δοκιμασίες. Οι στατιστικές μιλάνε για κρίση, για επιδημία κατάθλιψης. Μάλιστα πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πολλά παιδιά επηρεάζονται από την κοιλία της μάνας, που παίρνει διάφορες ουσίες και τρόφιμα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ότι θα παρουσιάσουν και παρουσιάζουν τέτοια συμπτώματα και σε μικρή ηλικία ακόμη!...Υπάρχουν πολλά παραδείγματα λένε οι γιατροί. Ένας στους έξι άνδρες και μια στις τέσσερες γυναίκες κάποτε στη ζωή τους θα περάσουν κρίση κατάθλιψης. Όπως ένας πενήνταπεντάρης που πριν δυο χρόνια έκανε ραδιοθεραπεία για καρκίνο των φωνητικών χορδών με επιτυχία.

Παρουσιάζεται τώρα με βραχνάδα. Τον ρωτάει ο γιατρός ακόμα καπνίζεις; Και λέει: Δε βαριέσαι γιατρέ. Και που ζούμε τι καταλαβαίνουμε. Είναι απογοητευμένος από την ζωή και περισσότερο με τον γιο του, που ενώ έχει ένα σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα δεν δέχεται κάποια θεραπεία που θα τον βοηθήσει, διότι αρνείται να το παραδεχτεί. Άρρωστο το παιδί, στα πρόθυρα κατάθλιψης ο πατέρας. Γιατρός και πατέρας διαπιστώνουν με δέος την ωμή πραγματικότητα και ξαφνιάζονται!... Πώς κατάντησαν έτσι τα πράγματα; Τι έγιναν τα όνειρα; Βέβαια υπάρχει και φαρμακοθεραπεία και ψυχοθεραπεία, που όλο πιο συχνά την χρειάζεται ο κόσμος σήμερα και που βοηθάει και είναι αποτελεσματική. Αλλά ενώ ο γεωργός θα σπείρει με την ελπίδα ότι κάθε χρόνο κάτι θα αλωνίσει, ο πατέρας αυτός δειλιάζει. Χάνει την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του, στους γύρω του, στο

Θεό.

Ένα άλλο παράδειγμα: Μια μητέρα στεναχωριέται και χτυπιέται για τον γιο της που παίζει όλα τα λεφτά του στις πόκερ μασίνες και σ' άλλα τυχερά παιχνίδια, και που στην απελπισία του δεν δουλεύει και είναι όλο γκρίνια και φασαρίες στο σπίτι. Κάποιος, της μιλάει να προσευχηθεί στην Παναγία και να εμπιστευθεί σ' Αυτήν το παιδί της. Με τα πολλά, αποφασίζει η μητέρα να πάει στην Ελλάδα. Πηγαίνει για προσκύνημα στα Μοναστήρια στα Μετέωρα μια και είναι από εκεί κοντά. Την βλέπει ένας Γέροντας στεναχωρημένη και της λέει ότι όλα θα πάνε καλά. Την συναντάει αργότερα σε ένα άλλο Μοναστήρι, που πανηγυρίζει του Σωτήρος και της λέει να μείνει ήσυχη, όλα είναι εντάξει!... Η μητέρα γυρίζει πίσω και βρίσκει το παιδί της τελείως αλλαγμένο!... Πέρασαν δυο χρόνια από τότε και το παιδί συνεχίζει να δουλεύει και δεν ξαναπαίζει τυχερά παιχνίδια από τότε!... Θαύμα είναι τρανό στις ημέρες μας ολοφάνερο!... Και πόσα άλλα τέτοια θαύματα στο διάβα των αιώνων!... Για δυο χιλιάδες χρόνια τώρα η Ελληνορθόδοξη Παράδοσή μας, μας έθρεψε και τρέφεται από το παράδειγμα του Σπορέα!... Κι όμως ο Ελληνορθόδοξος του 2005 δειλιάζει, παρατάει τα όπλα του, παύει να σπέρνει και να ελπίζει στο «αλώνισμα» κατά μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον.

“...Και πόσα άλλα τέτοια θαύματα στο διάβα των αιώνων!”

Βέβαια είναι γενικό το κακό σ' όλον τον κόσμο. Παντού η απιστία, η υλιστική ειδωλολατρία αποχαυνώνει τον άνθρωπο. Και τι μ' αυτό. Και σήμερα γίνονται θαύματα καθημερινά, όπως

προαναφέραμε!... Μπορεί να δειλιάσει για λίγο ο Έλληνας. Όμως δεν θα παρατήσει την Παράδοσή του, που τον γλίτωσε, τον διατήρησε στα χρόνια της σκλαβιάς. Δεν θα αρκεστεί σε έναν επιφανειακό μόνο γιορτασμό των μεγάλων γιορτών. Θα κλάψει, θα προσευχηθεί, θα ενεργοποιηθεί σαν τον ακάματο γεωργό. Θα ψάξει να βρει τις αμέλειες του, τις ελλείψεις του, τα λάθη του. Θα ψηλαφίσει το παρελθόν του, το προσωπικό και της κληρονομιάς του. Θα ανάψει το καντήλι, θα θυμιατίσει, θα προσευχηθεί, θα νηστεύσει, θα ξαναθυμηθεί τον Θεό, θα πει το «ήμαρτον», θα τολμήσει να ελπίζει. Και όταν πάρει την απάντηση, διότι θα την πάρει, θα Τον δοξάζει, θα Τον ευγνωμονεί, θα Τον ευχαριστεί, θα Τον ευλογεί για το «αλώνισμα» λίγο ή πολύ. Ευλογημένο νάνε. Αμήν.

NEWS AND VIEWS

Laying of Foundation Stone of Pantanassa Monastery



Scale model and artist's rendition of the proposed Pantanassa Monastery building complex at Mangrove Mountain, Gosford, New South Wales. More information, including donation forms, can be found on the monastery's website at: <http://home.it.net.au/~jgrapsas/pages/Pantanassa.htm>

On Saturday, July 16th, in the presence of many clergy and laity, His Eminence Archbishop Stylianos officiated at the laying of the foundation stone ceremony for the Church of the Monastery of Panagia Pantanassa, Mangrove Mountain NSW. The ceremony marked a truly historical day for the entire Greek Orthodox Church of Australia, and represented the culmination of many years labour by the abbot and monks of the Monastery and their many other helpers. We pray that God continues to bless this holy work for the spiritual benefit of all the Orthodox Christian faithful in Australia.



His Eminence Archbishop Stylianos arrives at the Divine Liturgy, greeted by the abbot of the Monastery Father Stephanos (left).

After the Holy Liturgy, walking to the foundation stone site with other members of the clergy (right).

50 Years of Sunday School!

With God's help and the blessing of various Metropolitans and Archbishops over the years, including His Eminence Archbishop Stylianos, this year marks the 50th anniversary of Greek Orthodox Sunday Schools in Sydney. Organised by the Greek Orthodox Christian Society, a generation of Orthodox faithful who are many of today's parents, teachers and priests have themselves been taught at Sunday School. To celebrate this miracle of half a century of Orthodox Christian mission in Australia, our next issue of *Lychnos* will be dedicated to this important anniversary. In addition, a special Concert to mark this event, by all Sydney Sunday Schools, will take place on the afternoon of Sunday, 2nd October, at Marrickville Town Hall. Ask your local Sunday School Teacher for more details.



**Ακούτε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα
«η Φωνή της Ορθοδοξίας»
κάθε Κυριακή**

11.00 π.μ. Στο 2ERA-FM 93.3

11.30 π.μ. Στο 2MM-AM 1665

1.30 μ.μ. Στο 2SER-FM 107.3

« ΛΥΧΝΟΣ »

is published by the

Greek Orthodox Christian Society,

31a Enmore Rd, Newtown, 2042.

For any inquiries, phone: 9740 8888.